



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο
Τα σημαντικότερα Νέα | Σεπτέμβριος 2019

Πρότυπα

Εκπαιδευτήρια

Θεσσαλονίκης

Δημοτικό - Νηπιαγωγείο
Παιδικός Σταθμός





Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου



→ → → **Είσαι Απόφοιτος;**



Φρέσκα Νέα!!!

Μπείτε στο **facebook**, κάνετε  στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!
Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο  και τις δραστηριότητές μας στο **protypa.gr**.
Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!
Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας !!!



Με τις ευλογίες της Εκκλησίας άρχισε επίσημα η νέα σχολική χρονιά



Μια κυψέλη που βούιζε από ζωή μπήκε στην καινούρια της πορεία

Ένα νέο ταξίδι στη γνώση, στη δημιουργικότητα, στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στην αλληλεπίδραση, στην κοινωνικότητα, στην πολύπλευρη δράση και δραστηριότητα άρχισε και φέτος... Από νωρίς, το πρωί της **Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου**, φορέσαμε τα καλά μας για να υποδεχτούμε τα παιδιά μας και τη σχολική χρονιά που ξεκίνησε επίσημα. Το άγιο ράντισμα της εκκλησίας μάς ευλόγησε για να αρχίσουμε αυτή την καινούρια περιπλάνηση με δύναμη, ζωντάνια και όρεξη για μάθηση.





Τα πρωτάκια μας του Δημοτικού καθώς και τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου δειλά δειλά στην αρχή και στην πορεία αποκτώντας περισσότερη άνεση απομακρύνθηκαν από τη ζεστή αγκαλιά των γονιών τους και αφέθηκαν στη σιγουριά της μεγάλης μας οικογένειας. Όσο για τα μεγαλύτερα παιδιά μας; Ξαναγύρισαν στο δεύτερο σπίτι τους, συγκινήθηκαν και χάρηκαν συναντώντας και πάλι τους συμμαθητές, τους δασκάλους, τους οικείους ανθρώπους του Σχολείου.

Μια κυψέλη που βούιζε από ζωή! Σφιχταγκαλιάσματα, γέλια, υπέροχες παιδικές φωνούλες, ευτυχία... Έδιναν κι έπαιρναν οι συζητήσεις τους για την καινούρια σχολική χρονιά και μαρτυρούσαν όλη την προσμονή, την αγωνία, την αδημονία των μικρών μας φίλων για το νέο τους ξεκίνημα. Κάπως έτσι, με καλή διάθεση και ωραίες κουβέντες, η μέρα άρχισε να βρίσκει τους ρυθμούς της...

Καμαρώσαμε τα παιδιά μας τη στιγμή του Αγιασμού

Αργότερα, πρώτοι από όλους οι μαθητές του **Δημοτικού** στοιχισμένοι στις σειρές τους με τη συνοδεία των δασκάλων τους κατέβηκαν στο γήπεδο του μπάσκετ όπου, κατά παράδοση, τελείται ο αρχικός αγιασμός του Σχολείου. Εκεί ο χώρος ήταν κατάμεστος από γονείς, συγγενείς και φίλους που περίμεναν να τελεστεί ο **Αγιασμός**, που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι φωτογραφίες πάμπολλες απαθανάτιζαν τις στιγμές θέλοντας να δώσουν μεγαλύτερη διάρκεια στην ανάμνηση.



«Καλή σχολική χρονιά!» βροντοφώναξαν οι μικροί μας μαθητές του Νηπιαγωγείου μας

Φιόγκοι στα μαλλιά, χαριτωμένα ρουχαλάκια, χαμόγελα, τραγούδια, χαρές και... χρώματα, χρώματα, χρώματα!!! Με τον αυθορμητισμό της ηλικίας τους οι μαθητές και οι μαθήτριες του **Νηπιαγωγείου** μας βροντοφώναξαν «Ένα, δύο, τρία... Καλή σχολική χρονιά!» μετά το τέλος του **Αγιασμού** που πραγματοποιήθηκε αργότερα και στον δικό τους χώρο. Ήταν επίσης χαρακτηριστικό ότι τελειώνοντας η τελετή ζήτησαν να επαναληφθεί: «Πάλι, πάλι, πάλι!» τραγουδούσαν αυτοσχέδια και ρυθμικά σκορπίζοντας σε όλους μας, εκπαιδευτικούς και παριστάμενους, πολλά γέλια και κέφι.



Τα Πρότυπα μικρά μας σαν νεοσσοί έτοιμοι να ανοίξουν τις φτερούγες τους

Όταν ήρθε η ώρα του **Αγιασμού**, τα μικρά μας του **Παιδικού** μας **Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** σαν νεοσσοί έτοιμοι να ανοίξουν τις φτερούγες τους δέχτηκαν το άγιο ράντισμα με ιδιαίτερη χαρά, ζωηρά χαμόγελα, αυθορμητισμό και ζωντάνια. Άλλα σε τρυφερές αγκαλιές με τις δασκάλες τους, άλλα κρατημένα χεράκι χεράκι και άλλα με πειράγματα μεταξύ τους, γέλια και κουβεντούλες, έκαναν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή να μοιάζει πραγματικά ξεχωριστή και μοναδική.



Καλή σχολική χρονιά, παιδιά μας!

→ → → για περισσότερα...



Νέα χρονιά γεμάτη νότες και μελωδίες στο Πρότυπο Ωδείο

Το καλοκαίρι έφυγε κι εμείς γεμίζουμε... νότες και μελωδίες. Δάσκαλοι και μαθητές του **Πρότυπου Ωδείου** συναντήθηκαν ξανά με υπόσχεση για μια χρονιά χαρούμενη και δημιουργική. Τα μαθήματα άρχισαν και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα **15 Ιουνίου**. Καλή μουσική μας χρονιά! Σημειώνεται ότι το Πρότυπο Ωδείο λειτουργεί στο Σχολείο μας από τη σχολική χρονιά 2015-16, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, ως αναγνωρισμένο Ωδείο με την ονομασία «Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1653 β' τεύχος).

→ → → για περισσότερα...

Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού: Νους υγής εν σώματι υγιά Δημοτικό - Με ζωηρή συμμετοχή και πολλή δράση

Με σύνθημα «**Αγαπώ την άθληση - αγαπώ την υγεία μου**» πραγματοποιήθηκε την **Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου** στο **Δημοτικό** μας Σχολείο η **6η Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού**, η οποία καθιερώθηκε να γιορτάζεται την ίδια μέρα με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Οι μαθητές μας χάρηκαν την ηλιόλουστη μέρα στην καταπράσινη αυλή και συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, όπως κινητικά παιχνίδια, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, handball, Tae-Kwon-Do, σκάκι, χορός. Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκτονώσουν την ενέργειά τους, να γνωρίσουν νέους τρόπους άθλησης και να μάθουν να λειτουργούν ομαδικά στο πλαίσιο του «ευ αγωνίζεσθαι».



Νηπιαγωγείο - Με αθλήματα και πολύ χορό

Το ζωηρό «παρών» τους στην **6η Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού** την **Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου** έδωσαν και οι μικροί... «αθλητές» του **Νηπιαγωγείου** μας. Τα παιδιά μας γνώρισαν αθλήματα όπως το βόλεϊ και το μπάσκετ και χόρεψαν με τις δασκάλες τους στο κλειστό μας γυμναστήριο. Το διασκέδασαν πολύ και κράτησαν το πιο σημαντικό μάθημα: ότι σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, αλλά η άμιλλα και η προσπάθεια που καταβάλλουμε.

→ → → για περισσότερα...



Διέπρεψαν οι απόφοιτοί μας στις Πανελλήνιες για μια ακόμη χρονιά!

CONGRATULATIONS!



Με μεγάλη χαρά είδαμε και φέτος τα παιδιά που αποφοίτησαν από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να συνεχίζουν την εκπαιδευτική πορεία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! Στις **Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019** οι επιτυχίες που σημειώθηκαν ήταν πολλές και μας γεμίζουν με υπερηφάνεια!

Στη μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης είμαστε σίγουροι ότι οι γερές βάσεις που πήραν οι μαθητές μας από τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο μας και στο Δημοτικό μας Σχολείο αποτέλεσαν το θεμέλιο στο οποίο θα οικοδομήσουν τη μελλοντική τους καριέρα ως επιστήμονες πια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Σε σύνολο **93 μαθητών** μας που αποφοίτησαν το **2013** από το Σχολείο μας, οι **82** θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε **ΑΕΙ** και οι **6** σε **ΤΕΙ**. Αναλυτικά:

Καλή σταδιοδρομία σε όλους τους αποφοίτους μας που καμαρώνουμε!

→ → → για περισσότερα...

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Έτοιμη για πολλά γκολ!

Με κέφι, ζωντάνια, δύναμη και πολλά... γκολ άρχισαν στις **12 Σεπτεμβρίου** οι προπονήσεις της **Ακαδημίας Ποδοσφαίρου** του Σχολείου μας. Οι επίδοξοι... ποδοσφαιριστές μας προπονούνται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ τα Σαββατοκύριακα παίζουν σε φιλικά παιχνίδια ή επίσημους αγώνες. Το πρόγραμμα των μαθημάτων τους περιλαμβάνει προθέρμανση με παιδαγωγικά παιχνίδια (απλό κυνηγητό, συναγωνιστικές δράσεις κ.ά.), κύριο μέρος με ατομική τεχνική κατάρτιση μέσα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διδάσκονται (οδήγημα της μπάλας, πάσα, υποδοχή, σουτ) και, τέλος, διπλό παιχνίδι.

→ → → για περισσότερα...



Οι επίδοξοι... ποδοσφαιριστές μας προετοιμάστηκαν στη Χαλκιδική

Νωρίτερα, από τη **Δευτέρα 26 Αυγούστου έως τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου**, τα παιδιά μας της **Ακαδημίας Ποδοσφαίρου** συνδύασαν την προετοιμασία τους στις κατασκηνώσεις Σκούρας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής με διακοπές, θαλασσινά μπάνια και πολύ παιχνίδι. Οι... μικροί αθλητές μας προπονούνταν νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα, ενώ στο ενδιάμεσο είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο που θα απασχοληθούν μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Κι όταν η μέρα τελείωνε, αμέσως μετά το βραδινό φαγητό, τους μικρούς μας φίλους περίμεναν υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές, αφού εντάσσονταν στη βραδινή ψυχαγωγία της κατασκηνώσης, η οποία περιλάμβανε διάφορες θεματικές ενότητες με διαγωνιστικά παιχνίδια που τα παιδιά λάτρεψαν.



→ → → για περισσότερα...

Τουρνουά σκάκι με μεγάλη συμμετοχή και υψηλό συναγωνισμό



Μια νέα σκακιστική χρονιά άρχισε με ενθουσιασμό και επιτυχίες για τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Το **Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου** πραγματοποιήθηκε στο Γυμναστήριό μας η εναρκτήρια **σκακιστική γιορτή** για την **Ακαδημία Σκάκι** του Σχολείου μας. Μαθητές και μαθήτριες από τα περσινά τμήματα του club διαγωνίστηκαν σε ελβετικό τουρνουά 5 γύρων, ενώ έγινε μικρή παρουσίαση σε παιδιά του νηπιαγωγείου και στους γονείς τους πάνω στα πρώτα σκακιστικά βήματα. Το τουρνουά είχε μεγάλη συμμετοχή και υψηλό συναγωνισμό και αποτελεί την αρχή μιας σειράς αγώνων που θα γίνουν συνδυαστικά με τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

→ → → για περισσότερα...

Εβδομάδα προσαρμογής για τα παιδιά της Α' Δημοτικού Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Κάποιοι από τους μικρούς μας φίλους αρχίζουν το σχολείο πριν τον Αγιασμό! Για μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκε και φέτος το **πρόγραμμα προσαρμογής**, στο πλαίσιο του οποίου υποδεχθήκαμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της **Α' Δημοτικού**. Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των παιδιών με το νέο σχολικό περιβάλλον και τους χώρους του σχολείου, τη γνωριμία τους με τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμαθητών. Ευχάριστες δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση σε μια σειρά δράσεων που δημιουργήθηκαν και οργανώθηκαν με μεγάλη επιμέλεια και πολλή φροντίδα, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά μας στην ομαλή αυτή μετάβαση, ήταν ο κορμός του προγράμματος.



→ → → για περισσότερα...

Ραντεβού με την ιστορία στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (Γ' τάξη)



Υπάρχει άραγε ηλικία για να μιλήσεις σε ένα παιδί για την ιστορία της χώρας του; Και μάλιστα όταν μιλάμε για μια χώρα σαν την Ελλάδα;

Οι μαθητές της **Γ' τάξης** επισκέφτηκαν το **Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα**, στο πλαίσιο της ενότητας «Γνωρίζω κι αγαπώ τη χώρα μου». Το επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο, το οποίο υπήρξε το Προξενείο της Ελλάδας όσο η Μακεδονία ήταν ακόμη σκλαβωμένη, καθήλωσε τα παιδιά και οι μορφές των Μακεδονομάχων τους ταξίδεψαν από το πρώτο λεπτό.

→ → → για περισσότερα...

Καλλιεργώντας στον κήπο μας με ενθουσιασμό (Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»)

Λιλιπούτειοι αγρότες εν δράσει! Με τα μικρά τους χεράκια οι μαθητές μας φύτεψαν σήμερα μαρουλάκια, μπρόκολα και λάχανα στον κήπο του Παιδικού μας Σταθμού. Γεμάτοι ενθουσιασμό ήρθαν σε επαφή με τη φύση και με λαχτάρα αναμένουν να δουν τους καρπούς της προσπάθειάς τους.



→ → → για περισσότερα...

Πρώτες ημέρες στην καινούρια τάξη (Δημοτικό)



Πρώτες μέρες στο σχολείο καλωσορίσαμε τη νέα χρονιά γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις μας, εστιάζοντας στην κοινωνικοποίηση και την ομαδικότητα. Σχηματίσαμε το **σαλιγκάρι της φιλίας** στην **Α' Δημοτικού** μαθαίνοντας να σεβόμαστε τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του άλλου. **Γίναμε μια παρέα** στη **Β' Δημοτικού** κατασκευάζοντας πολύχρωμες μάσκες – κουκουβάγιες που παραπέμπουν στον κόσμο της σοφίας. **Αυτοσυστηθήκαμε** ζωγραφίζοντας τα πορτρέτα μας στη **Δ' Δημοτικού** γράφοντας καθένας κάτι για τον εαυτό του.

→ → → για περισσότερα...

Παγκόσμιο αγαθό ζωγραφισμένο με έντονα χρώματα (Γ' τάξη)

«Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων»... Υιοθετώντας τον στίχο του Γιάννη Ρίτσου τα παιδιά μας της **Γ' Δημοτικού** καλωσόρισαν την **Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης** που γιορτάζεται στις **21 Σεπτεμβρίου**. Αναλύοντας το ποίημα «Ειρήνη» του σπουδαίου Έλληνα ποιητή, παρουσίασαν στους συμμαθητές τους τις απόψεις τους για τα δεινά του πολέμου, ενώ παρακολούθησαν σχετικό βίντεο για το πώς αλλάζει η ζωή ενός παιδιού με τον πόλεμο.

→ → → για περισσότερα...





Συνάντηση γνωριμίας γονέων της Α΄ τάξης



Τη **Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου** πραγματοποιήθηκε η συνάντηση γνωριμίας των γονέων της **Α΄ Δημοτικού** με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Α΄ Δημοτικού, να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων καθώς και την παιδοψυχολόγο του Σχολείου. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους όλων των τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης (clubs) για το πρόγραμμα που θ' ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Σας ευχόμαστε να έχετε πολλές επιτυχίες και φέτος, παιδιά μας!

→ → → **για περισσότερα...**

Συνάντηση γνωριμίας γονέων Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»

Την **Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου** οι γονείς των μικρών μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» επισκέφθηκαν το Σχολείο και γνωρίστηκαν με τις εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν και συζήτησαν μαζί τους για την πορεία προσαρμογής των παιδιών μας.



→ → → **για περισσότερα...**