



# ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο  
Τα σημαντικότερα Νέα | Οκτώβριος 2020

Πρότυπα

Εκπαιδευτήρια

Θεσσαλονίκης

Δημοτικό - Νηπιαγωγείο  
Παιδικός Σταθμός



Βραβείο  
Αειφόρου Σχολείου



## Φρέσκα Νέα!!!

Μπείτε στο **facebook**, κάνετε  στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!

Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο  και τις δραστηριότητές μας στο **protypa.gr**.

Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!

Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας !!!

→ → → **Είσαι Απόφοιτος ;**



## 28η Οκτωβρίου: Τιμήσαμε τους ήρωες που βροντοφώναξαν «ΟΧΙ»!



Η δύσκολη συγκυρία υπαγορεύει περισσότερο από ποτέ να επιμένουμε να κρατάμε ψηλά το εθνικό μας φρόνημα. Φέτος, λόγω της πανδημίας, η πραγματοποίηση των παρελάσεων για την **επέτειο της 28ης Οκτωβρίου** και οι μεγάλες γιορτές ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν πανελληνίως... Αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα, αλλά δε μας πτόησε! Έτσι, στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης γιορτάσαμε το έπος του '40 διατημηματικά εντός του Σχολείου μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μικροί και μεγάλοι μαθητές τίμησαν και δόξασαν τους ήρωες που βροντοφώναξαν «ΟΧΙ» στους κατακτητές, αντιστάθηκαν σθεναρά και αγωνίστηκαν γενναία για την ελευθερία μας.

→ → → **για περισσότερα...**



## Τα πρωτάκια μας παρέλασαν χαρούμενα στην αυλή μας - Α τάξη

«Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά» τραγουδά η Σοφία Βέμπο και μας γεμίζει υπερηφάνεια... Υπό την εμβληματική φωνή της τα **πρωτάκια** μας, αφού παρατήρησαν φωτογραφικό υλικό και χρωμάτισαν ελληνικές σημαίες, χαρούμενα παρέλασαν στην αυλή του Σχολείου μας. Τα καμαρώσαμε όλοι!

→ → → **για περισσότερα...**



## Με ξακουστά τραγούδια και ξεχωριστές χειροτεχνίες - Β' τάξη

Οι μαθητές της Β' τάξης ενημερώθηκαν για το έπος του '40. Τίμησαν τους ήρωες του πολέμου με ξακουστά τραγούδια και ξεχωριστές χειροτεχνίες και με τα χρωματιστά περιστέρια που έφτιαξαν, σύμβολα της ειρήνης και της ελευθερίας, στόλισαν την τάξη τους.

→ → → για περισσότερα...

## Συντάξαμε γράμμα στον ήρωα αγωνιστή - Γ' τάξη

Στη Γ' τάξη οι μαθητές μας, αφού μελέτησαν τα επετειακά κείμενα στο βιβλίο της Γλώσσας και στο Ανθολόγιο, περιηγήθηκαν μέσω PowerPoint στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μας. Κουβέντιασαν με τις δασκάλες τους για το ιστορικό γεγονός της 28ης Οκτωβρίου, έφτιαξαν παζλ με την ελληνική σημαία και ζωγράρισαν χαρούμενα μικρά τσολιαδάκια. Στη συνέχεια, συνέταξαν ένα γράμμα στον ήρωα αγωνιστή του 1940, θέτοντας ερωτήματα για τις κακουχίες του πολέμου αλλά και τη δύναμη ψυχής όλων, να μη δειλιάσουν και θαρραλέα να υπερασπιστούν την πατρίδα μας.

→ → → για περισσότερα...



## Εικονική ξενάγηση σε συλλογή του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Δ' τάξη



Οι μαθητές της Δ' τάξης ξεναγήθηκαν εικονικά στην ομώνυμη συλλογή του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα που φιλοξενείται στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προσέγγισαν και γιόρτασαν την επέτειο του «ΟΧΙ» μέσα από τις αναπαραστάσεις των σημαντικότερων γεγονότων του πολέμου. Το σύντομο ταξίδι τους στο έπος του '40 ολοκληρώθηκε με το άκουσμα των τραγουδιών της Σοφίας Βέμπο. Κατανοώντας τη σημασία της αντίστασης των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς συνειδητοποίησαν πως πράγματι «δεν πολεμούν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες!».

→ → → για περισσότερα...

## Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Διαδραστικού Πίνακα - Ε' τάξη

Τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα αξιοποίησαν οι μαθητές της Ε' τάξης για να τιμήσουν όλοι μαζί την επέτειο του «ΟΧΙ». Αφού παρακολούθησαν ποικίλο φωτογραφικό υλικό, απόλαυσαν τα τραγούδια της εποχής του ελληνοϊταλικού πολέμου.

→ → → για περισσότερα...





## Παρουσίαση σημαιοφόρων, παραστατών και παράδοση σημαίας - ΣΤ' τάξη

Με μεγάλη τιμή πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των σημαιοφόρων και των παραστατών, καθώς και η παράδοση της σημαίας από τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου μας, κ. Νικόλαο Πανουργιά. Όλοι οι μαθητές της ΣΤ' τάξης τραγούδησαν περήφανα τον Εθνικό μας Ύμνο, τιμώντας τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας μας.

→ → → για περισσότερα...

## Εντυπωσιακά στεφάνια και γαλανόλευκες σημαίες - Νηπιαγωγείο

Με ξεχωριστές δημιουργίες των μικρών μας μαθητών, εντυπωσιακά στεφάνια και γαλανόλευκες σημαίες, στολίστηκε το Νηπιαγωγείο μας για να τιμήσει την επέτειο του «ΟΧΙ». Τα παιδιά μας με ενθουσιασμό απήγγειλαν τα ποιήματά τους και συνεργάστηκαν για την κατασκευή ενός μοναδικού στεφανιού με φύλλα δάφνης. Με μεγάλο σεβασμό ένα τμήμα των Προνηπίων μας το κατέθεσε στο Ηρώο των Πεσόντων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Στη συνέχεια, στη σάλα του Νηπιαγωγείου μας τα νηπιάκια μας δραματοποίησαν ανά τμήματα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου, μεταφέροντάς μας νοερά στην ένδοξη ιστορική περίοδο.

→ → → για περισσότερα...



## Με αφετηρία την καθημερινότητά μας Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Οι εκπαιδευτικοί του Παιδικού μας Σταθμού βοήθησαν τα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά τον πόλεμο και τα ιστορικά γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Με αφετηρία την καθημερινότητά τους αλλά και θεατρικά παιχνίδια, τα μικρά μας βροντοφώναξαν «ΟΧΙ» σε όποιον επιθυμεί βίαια να πάρει κάτι που δεν του ανήκει. Επίσης, έφτιαξαν γαλανόλευκες σημαίες και διακόσμησαν τη σάλα μας.

→ → → για περισσότερα...

## Τιμήσαμε τον πολιούχο της πόλης μας, Άγιο Δημήτριο

«Μέγαν εϋρατο, έν τοῖς κινδύνοις, σέ υπέρμαχον, ή οἰκουμένη, Αθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον»... Στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα του πολιούχου μας Αγίου Δημητρίου, γιόρτασε όλη η Θεσσαλονίκη και μαζί της κι εμείς. Για να τιμήσουμε τη μνήμη του θυμηθήκαμε στιγμές από την περσινή μας επίσκεψη στον Ιερό Ναό της πόλης μας, ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο έκλεψε τις εντυπώσεις των μαθητών μας. Αφού φέτος η συγκυρία δε μας επέτρεψε να βρεθούμε εκεί, περιηγηθήκαμε νοερά στον χώρο ανάβοντας το δικό μας «κεράκι».

→ → → για περισσότερα...





## Με αφορμή τον εορτασμό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης 10μηνη, 11μηνη φοίτηση



Την **Τρίτη 27 Οκτωβρίου** για τους μαθητές της **10μηνης και 11μηνης φοίτησης του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4», του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου** μας λειτούργησε το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με ποικίλες δραστηριότητες στις τάξεις και στην αυλή μας. Τα νηπιάκια μας, με αφορμή τον εορτασμό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, χωρίστηκαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο πολύχρωμο ψηφιδωτό του Αγίου Δημητρίου, το νέο στολίδι της τάξης.

→ → → **για περισσότερα...**

## Τέσσερις κινήσεις... «ματ» για τις Πρότυπες Αειφορικές Πρακτικές μας

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης λειτουργούμε προτάσσοντας τις αρχές και τις αξίες του **Αειφόρου Σχολείου**, σχεδιάζοντας όλες μας τις δράσεις με στόχο την εκμηδένιση του Περιβαλλοντικού μας Αποτυπώματος, την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών και, προπάντων, τη βελτίωση των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας. Γι' αυτό προχωρήσαμε στα ακόλουθα τέσσερα πλέγματα δράσεων:



1. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε την **εγκατάσταση σύγχρονων φωτοβολταϊκών panel** που καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του Σχολείου μας και μειώνουν συγχρόνως την εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα. Προστατεύουμε το περιβάλλον και αξιοποιούμε κάθε αχτίδα του ήλιου που απλόχερα μας προσφέρεται κάθε μέρα!

2. Η νέα πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε επιβάλλει την εξοικείωσή μας με τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας και του διαδικτύου, των υπολογιστών και των διαδραστικών πινάκων ως απαραίτητα διδακτικά εργαλεία για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του κτιρίου, όλων των υπηρεσιών και κυρίως την εκπαιδευτική διαδικασία σε μία ξαφνική διακοπή ρεύματος, εγκαταστήσαμε **νέα υπερσύγχρονη γεννήτρια** που καλύπτει όλες τις ενεργειακές μας ανάγκες.





3. Ένας μακροπρόθεσμος στόχος των παιδιών μας επιτέλους πραγματοποιήθηκε! Από την αρχή της λειτουργίας του Σχολείου μας μέχρι σήμερα πρωταρχική επιδίωξη μας είναι η **εξοικείωση** των μαθητών μας **με το φυσικό περιβάλλον**.



Γι' αυτόν τον λόγο κάθε χρόνο τα παιδιά μας δημιουργούν μικρούς κήπους, φυτεύουν σποράκια και φτιάχνουν αυτοσχέδια μικρά θερμοκήπια με ποικίλα διαθέσιμα ανακυκλώσιμα υλικά από παλιές κατασκευές, αφήνοντας έτσι μία σημαντική κληρονομιά στους επόμενους μαθητές. Τη φετινή σχολική χρονιά, με την οργάνωση του ολοκαινούριου θερμοκηπίου μας και τη διαμόρφωση του λαχανόκηπου μας, οι δραστήριοι περιβαλλοντικά μαθητές μας δε σταματούν να εξελίσσουν το έργο που ξεκίνησαν οι προηγούμενοι, ενισχύοντάς το με σύγχρονες πρακτικές και δημιουργώντας ένα βιωματικό εργαστήριο γνώσης. Αυτό σημαίνει Αειφορία...

4. Διαδραστικότητα, αμεσότητα στην επικοινωνία, εκσυγχρονισμός, οικονομία, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι στις προτεραιότητές μας. Παραμένοντας πιστοί στη φιλοσοφία του Σχολείου όλα αυτά τα χρόνια, καταφέραμε να εισάγουμε ένα πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα με την **ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος όλων των τάξεων**. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τη διοίκηση του Σχολείου για να δομηθεί η καινοτομία αυτή έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να εισέλθουν σταδιακά και με ασφάλεια σε αυτή τη νέα συνθήκη.



Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθένειας ή απουσίας των μαθητών εξασφαλίζουμε την ασύγχρονη επικοινωνία που απαιτεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η σύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία επιτυγχάνεται, επίσης, με την εξασφάλιση διαδικτυακών υπηρεσιών από αναγνωρισμένους οργανισμούς που προσφέρουν φιλικές και ασφαλείς εφαρμογές. Το προσωπικό του Σχολείου υποστηρίζεται με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και συνεχή τεχνική επιμόρφωση.

→ → → για περισσότερα...

## Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης: Συνεχίζουμε Διαδικτυακά

Λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, που στην πόλη μας πήρε ανησυχητικές διαστάσεις, αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε μέχρι νεωτέρας τη δια ζώσης λειτουργία όλων των **Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης** του **Δημοτικού Σχολείου** μας, που άρχισαν τη λειτουργία τους τη **Δευτέρα 19 Οκτωβρίου**. Ωστόσο, έχοντας προνοήσει από πριν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, φροντίσαμε ώστε η λειτουργία των τμημάτων αυτών, όπου είναι δυνατόν, να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών μαθημάτων. Επίσης, για τους ίδιους λόγους, αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε τη λειτουργία και όλων των **Αθλητικών Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης**. Μέλημά μας είναι πρωτίστως η υγεία των μαθητών μας και η ασφάλεια όλων μας και γι' αυτόν τον λόγο ζητούμε την κατανόηση των γονιών και των παιδιών μας. Παρόλα αυτά παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποιες από τις επιδείξεις που πραγματοποίησαν μέσα στον Οκτώβριο οι αθλητικές Ακαδημίες μας:



## Τμήμα Tae kwon do: Τεχνικές και Βηματισμοί μιας πολεμικής τέχνης

Την **Τρίτη 6 Οκτωβρίου** οι αθλητές μας του τμήματος **Tae kwon do** παρουσίασαν στους μαθητές του Σχολείου μερικές από τις τεχνικές και τους βηματισμούς αυτής της πολεμικής τέχνης. Τα παιδιά μας, μέσω εντατικών προπονήσεων, εξασκούνται στην αυτοσυγκέντρωση και στην πειθαρχία, καλλιεργούν τον σεβασμό και μαθαίνουν να ελέγχουν το σώμα τους εναρμονίζοντάς το με το πνεύμα τους αποτελεσματικά.

→ → → για περισσότερα...



## Τμήμα Στίβου: Ανεβάζοντας τους παλμούς!

Συντονισμός, ισορροπία, ευλυγισία, αντοχή, δύναμη και άρτια φυσική κατάσταση είναι κάποια από τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν τα αθλήματα του στίβου. Στην παρουσίαση του **Τμήματος Στίβου** την **Παρασκευή 9 Οκτωβρίου** οι μαθητές μας γνώρισαν τους προπονητές από το αθλητικό σωματείο ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ Θεσσαλονίκης -μόνιμους συνεργάτες του Σχολείου μας- και δεν έχασαν ευκαιρία να συμμετέχουν σε κάποια από τα αθλήματα.

→ → → για περισσότερα...



## Ακαδημία Τένις: Η ανυπομονησία του Λάκη του «μπαλάκη»!

Την **Τρίτη 13 Οκτωβρίου** οι αθλητές μας μυήθηκαν στον κόσμο του **τένις**. Με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παιδικές ρακέτες και πολύχρωμα μπαλάκια, με ασκήσεις και ενδιαφέρουσες αποστολές προσαρμοσμένες στην ηλικία τους εξασκήθηκαν κι αφομοίωσαν κινήσεις, ανέπτυξαν δύναμη και ταχύτητα, ενίσχυσαν τον αυτοέλεγχό τους, ενώ συγχρόνως καλλιέργησαν την υπομονή και την ευγενή άμιλλα. Ο καινούριος τους φίλος, ο Λάκης, ο «μπαλάκης» εξέφρασε την ανυπομονησία του να υποδεχτεί όλους τους μικρούς τενίστες στην πρώτη τους προπόνηση.

→ → → για περισσότερα...

## Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας Διαδικτυακή Ξενάγηση - Γ' τάξη

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη φετινή σχολική χρονιά, οι αποστάσεις δε μας εμποδίζουν να αναζητούμε διαρκώς εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, ευθυγραμμισμένους πια στη διαδικτυακή επικοινωνία. Την **Παρασκευή 16 Οκτωβρίου** πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας **ψηφιακή ξενάγηση!** «Υποδεχτήκαμε» στο Σχολείο μας έναν σημαντικό πολιτιστικό οργανισμό της πόλης, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

→ → → για περισσότερα...



## Για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας - Νηπιαγωγείο

Την **Πέμπτη 1 Οκτωβρίου** καλωσορίσαμε τον δέκατο μήνα του χρόνου και γιορτάσαμε την **Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας**. Κουβεντιάσαμε για τον θεσμό της οικογένειας και για τη σπουδαία προσφορά της γιαγιάς και του παππού στη ζωή μας και ιδιαίτερα στα εγγονάκια τους. Τα παιδιά του **Νηπιαγωγείου** μας, επιθυμώντας να εκφράσουν την αγάπη τους, κατασκεύασαν ενθουσιασμένα μικρά μπρελόκ-καρδούλες από πηλό κι άλλα διακοσμητικά με χαρτόνι.

→ → → για περισσότερα...



## Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας Β΄ τάξη

Με αφορμή την **Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας** την **Πέμπτη 1 Οκτωβρίου** συζητήσαμε στην τάξη για την οικογένειά μας και εστίασαμε το ενδιαφέρον μας στα πιο αγαπητά μας πρόσωπα, τον παππού και τη γιαγιά. Οι μαθητές της **Β΄ τάξης** μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους και έφτιαξαν περίτεχνα πολύχρωμα τρισδιάστατα σπίτια, ζωγραφίζοντας στο εσωτερικό τους τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.

→ → → για περισσότερα...

## Ταξιδεύουμε με το καράβι των Προτύπων Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

«Το ναυτάκι των Προτύπων είμαι εγώ!» Όπως κάθε μέρα έτσι και την **Παρασκευή 2 Οκτωβρίου** οι μαθητές του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** διασκέδασαν στην πράσινη αυλή με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών μας κι απόλαυσαν τα χρώματα, τα πλάσματα και τους ήχους της φύσης. Με πολύ ενθουσιασμό όλα τα παιδιά ταξιδεύουν νοερά με το πολύχρωμο καράβι μας και μεταμφιέζονται σε ξακουστούς καπετάνιους και χαρωπά ναυτάκια!

→ → → για περισσότερα...



## Με χρώματα, σχήματα και μυρωδιές Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τη **Δευτέρα 5 Οκτωβρίου** τα μικρά μας του **Παιδικού** μας **Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** προσέγγισαν αισθητηριακά το «Φθινόπωρο» με ποικιλόμορφο υλικό που σχετίζεται με αυτή την ξεχωριστή εποχή του χρόνου. Πίνακες ζωγραφικής, φθινοπωρινά φρούτα και καρποί, φύλλα σε διάφορες αποχρώσεις και άλλα αντικείμενα που παραπέμπουν στη φθινοπωρινή μαγεία τοποθετήθηκαν τυχαία στο μεγάλο τραπέζι της τάξης μας. Τα χρώματα, τα σχήματα κι οι μυρωδιές κέντρισαν άμεσα το ενδιαφέρον των παιδιών μας που ενθουσιασμένα και αυθόρμητα αλληλεπίδρασαν μαζί τους.

→ → → για περισσότερα...

## Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Ζώων - Α΄ τάξη

Η **Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Ζώων**, στις **4 Οκτωβρίου**, δεν είναι μόνο αφιερωμένη σε όλα τα υπέροχα πλάσματα του ζωικού βασιλείου, συνταξιδιώτες μας στον όμορφο πλανήτη μας. Αποτελεί εξίσου την αφορμή για να συζητήσουμε για τη συμβολή τους στο φυσικό μας περιβάλλον, θέτοντας σημαντικούς προβληματισμούς για όσα ζώα βρίσκονται υπό εξαφάνιση και προτείνοντας τρόπους προστασίας τους στην καθημερινότητά μας. Έτσι, τη **Δευτέρα 5 Οκτωβρίου** τα **πρωτάκια** μας τίμησαν τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους τους... τα ζώα, δημιουργώντας πολύχρωμες χειροτεχνίες-στολίδια για το δωμάτιό τους.

→ → → για περισσότερα...





## Αποχαιρετώντας τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού - Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη

Την **Τρίτη 6 Οκτωβρίου** οι μαθητές της **Ε΄** και της **ΣΤ΄ τάξης** του Δημοτικού μας άφησαν για λίγο τα μαθηματικά, τη γεωγραφία και τη γλώσσα και έπιασαν τα μπλοκ τους, τα λαδοπαστέλ και τις ξυλομπογιές ακουαρέλας. Με αυτά ζωγράρισαν τις θάλασσες του καλοκαιριού τους, τα μαγικά ηλιοβασιλέματα και τα πολύχρωμα καράβια με τα οποία πιστεύουν ότι θα εξερευνηθούν τον κόσμο!

→ → → για περισσότερα...

## Ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες - Α΄ τάξη

Τη **Δευτέρα 12 Οκτωβρίου** στην ενότητα «το Σχολείο και η τάξη μου» οι μαθητές της **Α΄ τάξης** συμμετείχαν σε ποικίλες καλλιτεχνικές ατομικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Κατασκεύασαν το Σχολείο μας με χρωματιστά χαρτόνια και το διακόσμησαν με πράσινα δεντράκια, χαρωπά πουλιά και φωτεινούς ήλιους! Άνοιξαν τη σχολική τσάντα τους και δημιούργησαν πολύχρωμες χειροτεχνίες με ό,τι αυτή περιείχε: βιβλία, μολύβια, ξύστρες και σβήστρες.

→ → → για περισσότερα...



## Οργανώσαμε τις δικές μας εκλογές! - Γ΄ τάξη



Έκδοση παιδικής εφημερίδας, εβδομαδιαία παρακολούθηση ντοκιμαντέρ και παραγωγή φυσικών χυμών από φρέσκα φρούτα της αυλής μας ήταν μερικές από τις προτάσεις των μικρών μαθητών, υποψήφιων «δημάρχων», στις εκλογές της **Γ΄ τάξης** που έγιναν την **Τρίτη 13 Οκτωβρίου**. Καθώς το Σχολείο αποτελεί τη μικρογραφία της κοινωνίας μας, τα παιδιά, αφού συζήτησαν με τις δασκάλες τους για την αρχή της δημοκρατίας και για την έννοια της συλλογικότητας, συνειδητοποίησαν ως σχολική κοινότητα την αναγκαιότητα επιλογής εκπροσώπου με δημοκρατικές διαδικασίες.

→ → → για περισσότερα...

## Ότιλο έχω δυνατό, το σαπουνί και το καθαρό νερό! - Προνήπια

«Χαρωπά τα δυο μου χέρια πλένω εγώ, τον κορονοϊό να διώξω μακριά πέρα από εδώ. Την ωραία μου τη μάσκα πάντα θα φορώ, αφού την υγεία μου πολύ, πολύ την αγαπώ» τραγουδίσαν την **Πέμπτη 15 Οκτωβρίου**, **Παγκόσμια Ημέρα Πλύσιματος Χεριών**, τα **Προνηπιάκια** μας. Στον καινούριο διαδραστικό πίνακα της σειράς NewLine από την INTERACTIVO οι μικροί μαθητές μας παρακολούθησαν μουσικοκινητικά βίντεο με συμβουλές για το σωστό πλύσιμο χεριών και αξιοποίησαν τις... «μαγικές» τους ικανότητες, ζωγραφίζοντας με διάφορα χρώματα το περίγραμμα από τις παλάμες τους.



→ → → για περισσότερα...



## Μαθαίνοντας για την υγιεινή διατροφή - Α΄ τάξη



Τη **Δευτέρα 19 Οκτωβρίου** καθίσαμε σε κύκλο στην πανέμορφη αυλή μας για να συνθέσουμε μια λίστα αγορών για το σούπερ μάρκετ, με αφορμή την **Παγκόσμια ημέρα Διατροφής** που γιορτάζεται στις **16 Οκτώβριου**. Με διασκεδαστικά λεκτικά παιχνίδια, τα **πρωτάκια** μας εκφράστηκαν, προβληματίστηκαν για τις διατροφικές συνήθειες και έμαθαν για την υγιεινή διατροφή, εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους κι ενθαρρύνθηκαν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, ανακαλύπτοντας και καταγράφοντας συγχρόνως τα τρόφιμα που τους αρέσουν περισσότερο. Τα μακαρόνια, το αγαπημένο με διαφορά φαγητό, προκάλεσαν επευφημίες και ζεστά χαμόγελα!

→ → → για περισσότερα...

## Γιατί... παντού κρύβεται ένας ήλιος - Δ΄ τάξη

Την **Τρίτη 20 Οκτωβρίου** το ποίημα «Ο μαύρος ήλιος» του Τζιάνι Ροντάρι ενέπνευσε τους μαθητές της **Δ΄ τάξης** να ζωγραφίσουν τους δικούς τους παράξενους ήλιους, δίνοντάς τους ευφάνταστα ονόματα. Ο ήλιος των Lego, της θάλασσας, του πάγου, της αγάπης και πάρα πολλοί άλλοι φωτίζουν πλέον το Σχολείο μας και εκπέμπουν αισιοδοξία και ελπίδα. Γιατί... παντού κρύβεται ένας ήλιος!

→ → → για περισσότερα...



## Γιορτάσαμε το Halloween σε όλες τις τάξεις του Σχολείου μας



Trick-or-Treat? It's Halloween! Οι ξένες γλώσσες δεν είναι μόνο γραμματική και κανόνες... αλλά και παιχνίδι. Στο **μάθημα των Αγγλικών** στις τάξεις του Δημοτικού μας γιορτάστηκε την **Παρασκευή 30 Οκτωβρίου** το ξεχωριστό έθιμο του **Halloween**. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης, αφού γνώρισαν την ιστορία του εθίμου, τραγούδησαν και μεταμορφώθηκαν σε απίθανους μασκαράδες. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης έλυσαν το μαγικό κρυπτόλεξο της γιορτής και γυρνώντας απλά τη σελίδα το μετέτρεψαν σε μάσκα-κολοκύθα! Ζωγράρισαν και τραγούδησαν: Stomp like monster, stomp! Dance like a skeleton, dance!

→ → → για περισσότερα...

## Φτιάξαμε το προσωπικό μας τάνγκραμ - Γ΄ τάξη

Με αφορμή το μάθημα των γεωμετρικών σχημάτων, οι μαθητές της **Γ΄ τάξης** έφτιαξαν την **Παρασκευή 30 Οκτωβρίου** το προσωπικό τους τάνγκραμ και σχημάτισαν «τον ιππέα», «το ψάρι», «το σπίτι» κι άλλα σχέδια με στόχο την καλλιέργεια της αντίληψης των σχημάτων και του χώρου γύρω τους. Έτσι, το παιχνίδι με τα χρώματα και τα σχέδια έγινε καθοριστικό για την κατάκτηση της γνώσης.

→ → → για περισσότερα...

