



# ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο  
Τα σημαντικότερα Νέα | Οκτώβριος 2021

Πρότυπα

Εκπαιδευτήρια

Θεσσαλονίκης

Δημοτικό - Νηπιαγωγείο  
Παιδικός Σταθμός



Βραβείο  
Αειφόρου Σχολείου



→ → → **Είσαι Απόφοιτος;**



## Φρέσκα Νέα!!!

Μπείτε στο **facebook**, κάνετε  στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!

Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο **YouTube** και τις δραστηριότητές μας στο **protypa.gr**.

Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο **instagram** και στο **linkedin**.

Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας !!!



## 28η Οκτωβρίου: Τιμή και δόξα στους ήρωές μας!

Η εθνική μας επέτειος της **28ης Οκτωβρίου** έγινε για ακόμη μια χρονιά για όλους εμάς η αφορμή για να τιμήσουμε τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των προγόνων μας για το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας. Και μπορεί οι συνθήκες να μην επέτρεψαν τις μαθητικές παρελάσεις, ωστόσο αποτίσαμε φόρο τιμής στους ήρωές μας και παράλληλα γιορτάσαμε το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός πραγματοποιώντας **δράσεις στις εγκαταστάσεις του Σχολείου** μας και για τις τρεις βαθμίδες μας:

### Παράδοση σημαίας στο Δημοτικό μας!

Ο διευθυντής του Δημοτικού μας, Νίκος Πανουργιάς, κάλεσε τους σημαιοφόρους και τους παραστάτες για τις εθνικές εορτές τόσο της **28ης Οκτωβρίου** όσο και της **25ης Μαρτίου** στην αυλή του σχολείου μας και παρέδωσε τη σημαία συγχαίροντάς τους. Και ενώ οι μαθητές της **ΣΤ' τάξης** μας απέδιδαν φόρο τιμής βλέποντας τη γαλανόλευκη να κυματίζει, οι μαθητές μας της **Ε' τάξης** τραγουδούσαν εορταστικά άσματα και απήγγειλαν ποιήματα για την ελευθερία. Οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων έφτιαξαν σημαίες και στρατιώτες, ζωγράρισαν και παρακολούθησαν βίντεο για τον αγώνα του '40.

→ → → **για περισσότερα...**



### Γιορτή για τα νήπια και τα προνηπιόκλα μας!

Τα **νήπια** και τα **προνηπία** μας τίμησαν την εθνική μας επέτειο φτιάχνοντας με τις δασκάλες τους στεφάνι προς τιμήν των πεσόντων και καταθέτοντάς το στο Ηρώων του Πανοράματος. Επίσης, παρέλασαν στο γήπεδο του σχολείου μας με τις αυτοσχέδιες σημαιοούλες και τα καπελάκια τους αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του διδακτικού μας προσωπικού! Με την ολοκλήρωση της παρέλασης έγινε έπαρση της ελληνικής σημαίας και όλοι μαζί τραγουδήσαμε τον εθνικό ύμνο.

→ → → **για περισσότερα...**



## Φτιάχνοντας σημαιούλες - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Και τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» γιόρτασαν την εθνική επέτειο φτιάχνοντας σημαιούλες και κουνώντας τες πανηγυρικά. Κάθε τμήμα ξεχωριστά βγήκε στην αυλή μας και με την παιδαγωγό του, η οποία έδινε τον ρυθμό, παρέλασε με χαρά! Χρόνια πολλά!

→ → → για περισσότερα...

## Για τον μεγαλομάρτυρά μας

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης τιμάμε κάθε χρόνο τον προστάτη Άγιο της πόλης μας:

## Επισκεφθήκαμε τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου - Ε΄ τάξη

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου της πόλης μας, για να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου και να περιηγηθούν στον θρησκευτικό χώρο. Παράλληλα, συνδύασαν την επίσκεψή τους με το μάθημα της Βυζαντινής Ιστορίας που διδάσκονται, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους για την αρχιτεκτονική, τις τεχνικές διακόσμησης και τον τρόπο ζωής εκείνης της εποχής.

→ → → για περισσότερα...



## Η γιορτή του πολιούχου της Θεσσαλονίκης μας

«...οὕτως Ἄγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος». Με ένα μικρό απόσπασμα από το απολυτικό του πολιούχου μας, Αγίου Δημητρίου, όλοι εμείς στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχηθήκαμε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου στους εορτάζοντες αλλά και στη Θεσσαλονίκη μας, που είχε την τιμητική της, «Χρόνια πολλά», έχοντας την προσδοκία ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι ελπιδοφόρες και φωτεινές.

→ → → για περισσότερα...

## Τρι-αθλούμαστε!

Τα παιδιά μας συμμετείχαν την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στον πρώτο αγώνα Τριάθλου "Thess Zathlon Junior's", ο οποίος οργανώθηκε από τον σύλλογο ΕΑΤ «Αλέξανδρος» και την ΕΟΠΟΜ σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Σκοπός αυτής της δράσης ήταν οι μαθητές να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τα αγωνίσματα του Τριάθλου και τη φιλοσοφία του. Έτσι, φόρεσαν το κολυμβητικό τους σκουφάκι, έδεσαν τα αθλητικά τους παπούτσια, ανέβηκαν στα ποδήλατα πλάι στη θάλασσα και έζησαν όλη τη διαδικασία των αγωνισμάτων.

→ → → για περισσότερα...





## Γιορτάσαμε το Halloween!

### Αγγλικά

Τα φώτα χαμήλωσαν, οι κολοκύθες άναψαν, οι διαδραστικοί πίνακες άνοιξαν και τα φαντασματάκια... βγήκαν στις αίθουσες. Την **Παρασκευή 29 Οκτωβρίου** οι καθηγήτριες των Αγγλικών όλων των εκπαιδευτικών μας βαθμίδων οργάνωσαν, στο πλαίσιο του μαθήματός τους, μια θεματική ενότητα για το **Halloween** και την παρουσίασαν στα παιδιά μας. Τα **νηπιάκια** μας κατασκεύασαν φαντασματάκια και έπαιξαν το παιχνίδι των καρτών με θέμα το Halloween.

→ → → για περισσότερα...

## Χρόνια πολλά παππού και γιαγιά!

### Νηπιαγωγείο και Β' τάξη

Η **Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας** την **Παρασκευή 1 Οκτωβρίου** δε θα μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους. Δε χρειάζονται πολλά να πούμε για τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν. Η καθημερινότητά μας, η προσωπικότητά που χτίσαμε, τα επιτεύγματά μας, η πορεία μας οφείλονται κατά έναν μεγάλο βαθμό σ' εκείνους. Είναι η αρχή και η βάση μας. Τους ευχαριστούμε, τους αγαπάμε από ψυχής και πάντα τους τιμούμε!

→ → → για περισσότερα...



## Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

### Τιμή στους εκπαιδευτικούς μας

«Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε είναι η Παιδεία», Μ. Χατζιδάκις.

Με την παιδεία, τη μόρφωση και την αγωγή είναι επιφορτισμένοι καθημερινά οι **εκπαιδευτικοί**, όχι μόνο του σχολείου μας, αλλά και όλων των σχολικών μονάδων. Οι άνθρωποι που αφήνουν στο σπίτι τις έγνοιες και τους προβληματισμούς τους και έρχονται στο σχολείο, για να μοιράσουν γνώσεις και ψυχή.

→ → → για περισσότερα...

## Γιορτάζουμε την ημέρα των τετράποδων φίλων μας!

### Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Α' και Β' τάξη

Με αφορμή την **Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων**, τη **Δευτέρα 4 Οκτωβρίου** σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του σχολείου μας οι μαθητές μας συζήτησαν με τις εκπαιδευτικούς τους για τη σημασία και την αξία των πλασμάτων αυτών στη ζωή μας. Στον **Παιδικό Σταθμό «Πρότυπα 2-4»** τα μικρά μας παρακολούθησαν κουκλοθέατρο και κουβέντιασαν για τα αγαπημένα τους ζώα. Τα **προνηπιάκια** μας διάβασαν παραμύθι και δημιούργησαν «Κανόνες για τα δικαιώματα των ζώων», καθώς και μία χειροτεχνία με ένα σαλιγκάρι.

→ → → για περισσότερα...





## Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Τις ημέρες πριν από το **Σάββατο 16 Οκτωβρίου** που γιορτάστηκε η **Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής** πραγματοποιήσαμε στο Σχολείο μας διάφορες δράσεις και τα παιδιά όλων των βαθμίδων μας ενημερώθηκαν για την αξία των υγιεινών επιλογών διατροφής:

### Ποιος από εδώ μέσα τρώει σοκολάτα; Στ' τάξη

Με χαρά υποδεχτήκαμε την **Πέμπτη 14 Οκτωβρίου** τον **Αθανάσιο Τσιούδα, Πρόεδρο της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος (ΕΔΔΕ) στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και επίσημο Διαιτολόγο της ΚΑΕ και ΠΑΕ ΑΡΗΣ**, ο οποίος ενημέρωσε τους μαθητές μας της **Στ' τάξης** για την αξία της υγιεινής διατροφής αλλά και της άσκησης και συζήτησε μαζί τους.

→ → → για περισσότερα...



### Μαθαίνουμε να τρώμε σωστά και ισορροπημένα - Νηπιαγωγείο



Τα **νηπιάκια** μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας συζήτησαν με τις νηπιαγωγούς τους για τη σπουδαιότητα των ολοκληρωμένων και ισορροπημένων γευμάτων και πραγματοποίησαν σχετικές δράσεις. Την **Παρασκευή 15 Οκτωβρίου** επισκέφτηκαν το **Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης** για να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «**Παιχνιδομαγειρέματα**». Έτσι, ενημερώθηκαν για τις τροφές, έπαιξαν με κάποιες απ' αυτές και... μαγείρεψαν! Μπήκαν στην κουζίνα και έφτιαξαν πίτσα που έγινε με αγνά υλικά! Ήταν νοστιμότατη!

→ → → για περισσότερα...

## Ξεκίνησαν τα Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δημοτικού μας

Τη **Δευτέρα 18 Οκτωβρίου** ξεκίνησε στο Σχολείο μας η λειτουργία των Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης, που δίνουν στα παιδιά μας τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και, παράλληλα, να ψυχαγωγηθούν. Τα μαθήματα διεξάγονται σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα του ΕΟΔΥ.

Ενδεικτικά:



### Ακαδημία Ποδοσφαίρου: Έτοιμοι για πολλά... γκολ!



Φορέσαμε παπούτσια και είμαστε έτοιμοι για τους αγωνιστικούς χώρους. **Οι προπονήσεις μας άρχισαν δυναμικά.** Σκοπός μας είναι η σωματική και ψυχική άσκηση των παιδιών μας, καθώς και η ετοιμότητά τους για την έναρξη των πρωταθλημάτων που ξεκινούν τον Οκτώβριο. Δέσε κορδόνια και έλα. Ξεκινάμε ζέσταμα!

→ → → για περισσότερα...



## Μαθαίνουμε για τους πλανήτες... - ELP

Στο **European Language Programme (ELP)**, στο τμήμα δημιουργικής απασχολήσης των Αγγλικών (Level 3), **μαθαίνουμε τη γλώσσα με διαδραστικό τρόπο**. Πρώτα διαβάζουμε για τους πλανήτες και ύστερα δημιουργούμε τους δικούς μας, σημειώνοντας πάνω τους το λεξιλόγιο που μόλις μάθαμε. Αυτά όταν βρέχει, γιατί όταν το επιτρέπει ο καιρός βγαίνουμε στην αυλή και την εξερευνούμε συζητώντας, φυσικά στα αγγλικά, με την εποπτεία της καθηγήτριάς μας. Έτσι, παίξαμε, γελάσαμε και μάθαμε το φθινοπωρινό λεξιλόγιο κάτω από τον κιτρινωπό, πια, πλάτανο του Σχολείου μας.

→ → → για περισσότερα...

## ΤΑΕ KWON DO: Πάμε για τα 9 DAN! Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη



Τα παιδιά μας της **Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης** παρακολούθησαν τη **Δευτέρα 11 Οκτωβρίου** την καθιερωμένη παρουσίαση του Τμήματος. Οι καταξιωμένοι στον τομέα τους καθηγητές μας μαζί με παλαιούς μαθητές παρουσίασαν ένα δείγμα της δουλειάς τους στο ένθερμο κοινό που τους καταχειροκρότησε στο τέλος της επίδειξης. Το ΤΑΕ KWON DO, εκτός από τις αθλητικές διακρίσεις, προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα **να αναπτύξουν σωματική και πνευματική εγρήγορση, πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση**.



→ → → για περισσότερα...



## Εικαστικά: Ζωγραφίζουμε την ειρήνη!



Οι μαθητές μας αποκτούν τη δυνατότητα να εκφραστούν αλλά και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με την καθοδήγηση της εικαστικού και υπεύθυνης του τμήματος. **Τέμπρες, ξυλομπογιές, λαδομπογιές, χαρτί και ό,τι άλλο υλικό έχει χρώμα** βρίσκεται στη διάθεση των χεριών και, φυσικά, της φαντασίας τους. Η πρώτη θεματική με την οποία καταπιάστηκαν τα παιδιά μας ήταν η «ειρήνη» και με τα έργα τους θα συμμετάσχουν σ' έναν διαγωνισμό. Οι εγγραφές συνεχίζονται!

→ → → για περισσότερα...

## Χορός: Λικνιζόμαστε στον ρυθμό!



Κέφι, ρυθμός, μπρίο και, φυσικά, χορός! Η δασκάλα μας και υπεύθυνη του τμήματος δίνει τον ρυθμό, τις κινήσεις και... τα παιδιά μας σκαρώνουν τη χορογραφία στο πι και φι! **Γυμναζόμαστε, χορεύουμε και το διασκεδάζουμε!**

→ → → για περισσότερα...





## Υπερηφάνεια και χαρά, για τις επιτυχίες των αποφοίτων μας στις Πανελλήνιες!



Με μεγάλη χαρά είδαμε και φέτος τα παιδιά που αποφοίτησαν από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να συνεχίζουν την εκπαιδευτική πορεία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2021, παρά τη δύσκολη συγκυρία, οι επιτυχίες των αποφοίτων μας ήταν πολλές και μας γεμίζουν με υπερηφάνεια!

Στη μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης είμαστε σίγουροι ότι οι γερές βάσεις που πήραν οι μαθητές μας από τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο μας και στο Δημοτικό μας Σχολείο αποτέλεσαν το θεμέλιο στο οποίο θα οικοδομήσουν τη μελλοντική τους καριέρα ως επιστήμονες πια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

Σε σύνολο 63 μαθητών μας που αποφοίτησαν το 2015 από το Σχολείο μας, 16 πέρασαν σε Σχολές Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, 17 σε Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 5 σε Σχολές Επιστημών Υγείας & Ζωής, 15 σε Σχολές Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, 10 μαθητές θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

→ → → για περισσότερα...

## Με διάθεση εκδρομική

Αρκετές ήταν αυτόν τον μήνα οι εκδρομές και οι εξορμήσεις των παιδιών μας. Συγκεκριμένα:



### Βλέπουμε με άλλα μάτια... - Β' τάξη

Τα παιδιά της Β' τάξης με αφορμή τη θεματική «Βλέπω με τα μάτια της καρδιάς μου», η οποία διδάσκεται στα Εργαστήρια Δεξιότητων «Ευ Ζην», επισκέφτηκαν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου το Ολυμπιακό Μουσείο. Αρχικά, συζήτησαν στο σχολείο για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και για τα επιτεύγματά τους και έπειτα, στο μουσείο είδαν την έκθεση των Παραολυμπιακών αγώνων και ενημερώθηκαν για αυτόν τον θεσμό, για τα αθλήματα και για σπουδαίους αθλητές που με το πείσμα και τη θέλησή τους κατόρθωσαν να ανέβουν στο πιο ψηλό σκαλί του βάρους.

→ → → για περισσότερα...

### Συνομιλούμε... με ήρωες! - Στ' τάξη

Η Στ' τάξη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την Τρίτη 12 και την Τρίτη 19 Οκτωβρίου κι έτσι τα παιδιά είδαν από κοντά τα εκθέματά του. Αφορμή γι' αυτήν τους την εξόρμηση στάθηκε το μάθημα της Ιστορίας, στο πλαίσιο του οποίου μελετούν και μαθαίνουν για τους πολέμους του 19ου και 20ου αιώνα.

→ → → για περισσότερα...



### Όντως πήγαμε; Γ' τάξη

Το Μουσείο των Ψευδαισθήσεων επισκέφθηκαν οι μαθητές της Γ' τάξης κατά τμήματα, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου. Μπήκαν κατά μικρές ομάδες στα δωμάτια ψευδαισθήσεων και... εντυπωσιάστηκαν! «Αλλού η μύτη, αλλού το αυτί, μα, για να δω, πόσες φορές φαίνομαι εδώ; Απίστευτο!», είπαν με ενθουσιασμό. Μέσω της επίσκεψής μας στο νέο μουσείο της πόλης τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να ακονίσουν το μυαλό τους, να βιώσουν έντονα συναισθήματα, να λειτουργήσουν διαδραστικά με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους και, φυσικά, να διασκεδάσουν!

→ → → για περισσότερα...

## Άλλο που δε θέλαμε...! - Νηπιαγωγείο

Την **Τετάρτη 20 Οκτωβρίου** ήμασταν στην καρδιά του μήνα με ήλιο και καλή θερμοκρασία. Είχαμε και έτοιμο σχολικό να μας περιμένει και δασκάλες γεμάτες ενέργεια και όρεξη να διηγηθούν ιστορίες για τα αξιοθέατα της πόλης μας. Πλησίαζε και η γιορτή του Πολιούχου μας... Έτσι, ήταν μια τέλεια ευκαιρία για μία περιήγηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα **προνηπιάκια** και τα **νηπιάκια** μας, ανά τμήματα, φόρεσαν μπουφανάκια, πήραν κολατσιό στην τσάντα, έβαλαν και άνετα παπούτσια και... αλώνισαν την πόλη.

→ → → για περισσότερα...



## Το έζησαν σαν λυκόπουλα! - Προνήπια

Μια απίστευτη εμπειρία δίπλα στη φύση, και συγκεκριμένα, στο **καταφύγιο του Χορτιάτη**, έζησαν τα **προνηπιάκια** μας μαζί με τις νηπιαγωγούς τους και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Π.Ε. Θεσσαλονίκης την **Παρασκευή 22 Οκτωβρίου**. Τα παιδιά μας **έγιναν λυκόπουλα και περιπλανήθηκαν στη φθινοπωρινή φύση του Χορτιάτη** ανακαλύπτοντας με τη βοήθεια των προσκόπων τα «μυστικά» περάσματα του φυσικού τοπίου. Μύρισαν τα αρώματα και άκουσαν τους ήχους της, είδαν τις αχτίδες του ήλιου να ξεπροβάλλουν απ' το βουνό και ενημερώθηκαν από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για τους κανόνες ασφαλείας και σεβασμού του περιβάλλοντος.

→ → → για περισσότερα...

## Συζητάμε για την ειρήνη και τον πόλεμο! 10μηνη και 11μηνη φοίτηση

Τα παιδιά μας του **Νηπιαγωγείου**, στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης της **10μηνης και 11μηνης φοίτησης**, το πρωί της **Τετάρτης 27 Οκτωβρίου** παρακολούθησαν ένα βίντεο με την «**Ειρήνη**» του Αριστοφάνη. Αργότερα, έτρεξαν στη σάλα και έπαιξαν μουσικές καρέκλες και ύστερα, μπήκαν στην τάξη τους και συζήτησαν μαζί με τις νηπιαγωγούς τους για την αυριανή εθνική μας επέτειο. Τέλος, βγήκαν στη φθινοπωρινή αυλή και κούνησαν περήφανα τις σημαιούλες και τα περισσότερα της ειρήνης που κατασκεύασαν μόνα τους.

→ → → για περισσότερα...



## Άσκηση ετοιμότητας! - Δημοτικό

Την **Τετάρτη 20 Οκτωβρίου** πραγματοποιήθηκε στο **Δημοτικό** μας η άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού. Τα παιδιά μας μαζί με τους δασκάλους τους «άκουσαν» τη βοή του σεισμού και όταν σταμάτησε, βγήκαν μεθοδευμένα και χωρίς πανικό στον προαύλιο χώρο, για να καταλήξουν στο γήπεδο του σχολείου μας, που είχε οριστεί ως τελικός χώρος συγκέντρωσης της άσκησης. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε και αν θα γίνει σεισμός, γεγονός που το απευχόμαστε, μπορούμε και θέλουμε, ωστόσο, να είμαστε έτοιμοι και ενημερωμένοι για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουμε. **Χωρίς φόβο, με εγρήγορση!**

→ → → για περισσότερα...



## Είναι ώρα εκλογών! - Γ' τάξη

Η Γ' τάξη, πιστή στο διαδραστικό και βιωματικό της πρόγραμμα, οργάνωσε και πραγματοποίησε εκλογές από την Πέμπτη 14 έως την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 1ης ενότητας της Μελέτης Περιβάλλοντος με τίτλο «**Ενδιαφέρομαι για την κοινότητά μου**». Τα παιδιά μας, αφού κάλυψαν την ενότητα του βιβλίου, είδαν αποσπάσματα από σχετικές ελληνικές ταινίες, όπου εντόπισαν τα φαιδρά σημεία των εκλογών και συζήτησαν για την πραγματική έννοια της δημοκρατίας και της πολιτικής μέριμνας. Στη συνέχεια, έγινε δραματοποίηση της εκλογικής διαδικασίας.

→ → → για περισσότερα...



## Σήμερα γάμος γίνεται! - Νηπιαγωγείο

Τα νηπιάκια μας μαζί με τις νηπιαγωγούς τους την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου είπαν να κλείσουν τη σχολική εβδομάδα με χαρές. Έτσι, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας: «Οικογένεια: Η πρώτη ματιά στον κόσμο», **δραματοποίησαν έναν παραδοσιακό γάμο**. Το έζησαν, γέλασαν, συζήτησαν και μιμήθηκαν κάποια από τα έθιμα του μυστηρίου. Ακόμη, κουβέντιασαν για τον θεσμό της οικογένειας, οποιασδήποτε μορφής, και για την αξία του στη ζωή του ανθρώπου.

→ → → για περισσότερα...

## Ηλιοβασίλεμα στην πόλη! - Β' και Στ' τάξη

Τα παιδιά μας της Β' και ΣΤ' τάξης κλήθηκαν την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου να αποτυπώσουν ένα ηλιοβασίλεμα της πόλης ή μια στιγμή του καλοκαιριού. Δημιούργησαν μαζί με την εικαστικό μας από **μία ζωγραφιά με τέμπρες, λαδοπαστέλ ή και μαρκαδόρους**. Στο πλαίσιο της θεματικής «Σύνθεση Ζωγραφικής με κολάζ», συζήτησαν μαζί της, με αναφορές στον Βίνσεντ βαν Γκογκ, τον Πάμπλο Πικάσο και τη Λι Κράσνερ, για τα ψυχρά και θερμά χρώματα και τους έδωσε πληροφορίες για την τεχνική του κολάζ. Μέσα από τη διήγηση για το έργο και τις μεθόδους σπουδαίων καλλιτεχνών αλλά και την πρακτική εφαρμογή τους μαθαίνουμε στην ουσία της καλλιτεχνικής δημιουργία.

→ → → για περισσότερα...



## Ώρα για...πείραμα! - Ε' τάξη

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου οι μαθητές της Ε' τάξης μελέτησαν τον όγκο, τη μάζα και την πυκνότητα μ' έναν ενδιαφέροντα τρόπο. Ανακάλυψαν τις βασικές ιδιότητες των σωμάτων, καθώς και τη δομή της ύλης διαδραστικά. **Νερό, σταφύλια, λάδι, μέλι, κάστανα, ένα κέρμα και ένας φελλός** έγιναν τα εργαλεία για την υλοποίηση του πειράματός τους. Ποιο υλικό επιπλέει, ποιο βυθίζεται και γιατί; Τη δράση πραγματοποίησαν τα ίδια τα παιδιά μας με την καθοδήγηση και επίβλεψη των δασκάλων τους, αποκομίζοντας αφενός βιωματική κατανόηση της διδακτέας ύλης και αφετέρου ενεργό συμμετοχή στο μάθημα!

→ → → για περισσότερα...





## Χρώματα, γραμμές και σχήματα - Προνήπια

Την **Παρασκευή 8 Οκτωβρίου** τα **προνηπιάκια** μας ασχολήθηκαν με τα χρώματα, τις γραμμές και τα σχήματα. Βγήκαν στη φθινοπωρινή αυλή μας και παρατήρησαν τις αποχρώσεις της φύσης αυτή την εποχή. Παρακολούθησαν και κουκλοθέατρο με πρωταγωνιστές... τα ζωάκια και τα χρώματα! Επίσης, διάβασαν παραμύθια γι' αυτά και ύστερα, πήραν τις νερομπογιές και τις κηρομπογιές τους και πειραματίστηκαν ελεύθερα πάνω στο χαρτί. Έτσι, **δημιούργησαν το δικό τους έργο**, αποτέλεσμα της πηγαιάς έμπνευσης της στιγμής και των ερεθισμάτων που έλαβαν.

→ → → για περισσότερα...



## Μαθαίνουμε και διασκεδάσουμε Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την **Παρασκευή 8 Οκτωβρίου** τα **μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** μέσω ενός μουσικοκινητικού παιχνιδιού έδωσαν χρώμα στη μέρα τους διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας για τα... χρώματα! Μαζί με την παιδαγωγό του το κάθε τμήμα ξεχωριστά βγήκε στη σάλα και όλοι τους χόρεψαν, γέλασαν, «έλιωσαν» σαν χιονάνθρωποι στη σειρά του λευκού και κυμάτισαν τα χεράκια τους στο μπλε, μιμούμενοι τα κύματα της θάλασσας.

→ → → για περισσότερα...

## Αντίο χελιδόνια... Καλώς ήρθες φθινόπωρο! Νηπιαγωγείο

Την **Παρασκευή 8 Οκτωβρίου** τα **νηπιάκια** μας βγήκαν στην αυλή, παρατήρησαν τη φύση, μιας και το περιβάλλον του σχολείου μας ενδείκνυται γι' αυτό, και τα δημιουργήματα με τα κίτρινα και καφετιά φύλλα των δέντρων κι έπειτα χαιρέτησαν τα χελιδόνια που έφευγαν για μέρη μακρινά. Στη συνέχεια, κατασκεύασαν πηλίνα σκαντζοχοιράκια και ζωγράρισαν φθινοπωρινά τοπία. Ακόμη, συζήτησαν για τον Βιβάλντι και άκουσαν τις «Τέσσερις Εποχές» του.

→ → → για περισσότερα...



## Ιστορίες με... εικόνες! - Β' τάξη

Οι ιστορίες αρέσουν σε όλους. Κάθεσαι γύρω από ένα τραπέζι, μία τάξη εν προκειμένω, και μαθαίνεις για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τις επιστήμες. Τη **Δευτέρα 11 Οκτωβρίου** οι μαθητές μας της **Β' τάξης**, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, ήρθαν σε επαφή με **αφηγήσεις για άλλους πολιτισμούς** και κυρίως τον αιγυπτιακό. Εξέτασαν τα πρώτα σύμβολα γραπτής επικοινωνίας, μιμήθηκαν και οι ίδιοι σκηνές από αναπαραστάσεις και άκουσαν ιστορίες που αφορούν τη γραφή και τη σημασία της για την εξέλιξη του ανθρώπου.

→ → → για περισσότερα...



## Γνωρίζουμε το σώμα μας — Προνήπια

Τα **προνηπιάκια** μας έμαθαν για τα μέρη και τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από τη **Δευτέρα 11 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου**. **Ζωγράρισαν, χόρεψαν, δραματοποίησαν εκφράσεις προσώπων, γυμνάστηκαν και συνεργάστηκαν** μεταξύ τους και με τις νηπιαγωγούς τους και δημιούργησαν ένα ανθρωπάκι και χαρούμενα προσωπάκια με διάφορα παιχνίδια. Επίσης, έπαιξαν με τον αριθμό ένα και ταξινόμησαν με βάση αυτόν (μονά-ζυγά) τα μέρη του σώματος.

→ → → για περισσότερα...



## Μαθαίνουμε για τη θερμότητα: Φουρνίζοντας και... πετώντας!



### Στ' τάξη

Οι μαθητές μας της **ΣΤ' τάξης** μελετούν για τη θερμότητα και τη μεταφορά της. Ο καλός καιρός μαζί με την όρεξη για διαδραστικότητα και βιωματική μάθηση, που διατρέχει όλο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, μας επέτρεψε την **Τρίτη 19 Οκτωβρίου** να βγούμε στην αυλή του σχολείου μας και να πειραματιστούμε! Έτσι, με τη βοήθεια και την εποπτεία του δασκάλου μας **πετάξαμε ελεγχόμενα ένα αερόστατο** και κατανοήσαμε τη μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα.

→ → → για περισσότερα...

## Δείχνουμε τον δρόμο προς την τέχνη Νηπιαγωγείο

«Δε ζωγραφίζω αυτό που βλέπω, ζωγραφίζω αυτό που σκέφτομαι», Πάμπλο Πικάσο. Τα παιδιά μας μαθαίνουν από τη νηπιακή τους ηλικία να γνωρίζουν το ανθρώπινο σώμα υπό το πρίσμα της τέχνης, να σκέφτονται και να δημιουργούν. Στο πλαίσιο της θεματικής «Το σώμα μέσα από την τέχνη», από τη **Δευτέρα 11 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου** τα **νηπιάκια** μας ήρθαν σε επαφή με έργα μεγάλων καλλιτεχνών, όπως του **Καραβάτσιο, του Ντα Βίντσι, του Χάρινγκ και του Τζιακομέτι** και ύστερα φιλοτέχνησαν τις δικές τους δημιουργίες κατά το πρότυπο των ερεθισμάτων που πήραν.

→ → → για περισσότερα...



## Άλλος τρώει και άλλος... γυμνάζεται! Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα **μικρά** μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** βγήκαν την **Τετάρτη 20 Οκτωβρίου** στη σάλα και τη γέμισαν με την ενέργεια, το γέλιο και το τρεχαλητό τους! Αφού έπαιξαν και κινήθηκαν σ' όλο τον χώρο, τάισαν το **χρωματοτερατάκι** που κατασκεύασαν οι παιδαγωγοί τους. Μέσω αυτού του κινητικού παιχνιδιού τα παιδιά μας μαθαίνουν τα χρώματα, αφού οι τροφές που πέταξαν στο «στόμα» του αποτελούνταν απ' όλες τις αποχρώσεις της χρωματικής παλέτας.

→ → → για περισσότερα...