



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο
Τα σημαντικότερα Νέα | Σεπτέμβριος 2021

Πρότυπα

Εκπαιδευτήρια

Θεσσαλονίκης

Δημοτικό - Νηπιαγωγείο
Παιδικός Σταθμός





Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου



→ → → **Είσαι Απόφοιτος;**



Φρέσκα Νέα!!!

Μπείτε στο **facebook**, κάνετε  στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!
Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο  και τις δραστηριότητές μας στο **protypa.gr**.
Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!
Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο **instagram** και στο **linkedin**.
Μοιραστείτε **μαζί μας** τις σκέψεις σας !!!



Ξανασυναντηθήκαμε μετά από πολύ καιρό...



Αγουροξυπνημένα προσωπάκια, γελαστά ματάκια όλο ζωή και φως... Μπορεί να μην αγκαλιαστήκαμε, να μη φιληθήκαμε όπως παλιά, αλλά συγκινηθήκαμε, χαμογελάσαμε, ξεδιπλώσαμε τις καλοκαιρινές μας αναμνήσεις, δημιουργήσαμε νέες εικόνες... Πάνω απ' όλα όμως αρχίσαμε τη νέα μας σχολική διαδρομή **δυναμικά** και με **κέφι**. Με τις ευλογίες της εκκλησίας, τηρώντας όλα τα μέτρα του ΕΟΔΥ, με ελάχιστο αριθμό παιδιών, αυστηρά και μόνο με τμήματα μαθητών ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να έχουμε τις κατάλληλες αποστάσεις, πραγματοποιήθηκε τη **Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου** ο καθιερωμένος **αγιασμός** στο σχολείο μας.

Αγιασμός στις τρεις βαθμίδες μας

Στους καταπράσινους κήπους μας πήραμε το θείο ράντισμα, ξεχωριστά στις τρεις βαθμίδες μας, με την παρουσία μικρού αριθμού παιδιών για την **αποφυγή συγχρωτισμού**, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές μας δέχτηκαν τις ευλογίες στις τάξεις τους:





Με απόλυτη πειθαρχία – Δημοτικό

Θαυμάσαμε τους μαθητές μας που παραταγμένοι στη σειρά τους με απόλυτη πειθαρχία και **ευλάβεια** παρακολούθησαν την τελετή με τις δασκάλες τους και επικεφαλής τον διευθυντή μας Νίκο Πανουργιά.

Λαμπρό παράδειγμα – Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά μας έδωσαν ένα **λαμπρό παράδειγμα σοβαρότητας** και συνέπειας, παρά τη μικρή τους ηλικία. Με επικεφαλής τη διευθύντριά μας Στέλλα Λύκου και τη φροντίδα των νηπιαγωγών τους στάθηκαν στο ύψος της περίπτωσης και υποδέχτηκαν χαρούμενα τη νέα σχολική χρονιά.



Αξέχαστη πρώτη μέρα – Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Με **αστεία, γέλια και χαρές** τα μικρά μας έδειχναν ευτυχισμένα που συνάντησαν τους συμμαθητές και τις δασκάλες τους. Με επικεφαλής τη διευθύντριά μας Πένη Κουτσάκη όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό φρόντισε να κάνει την πρώτη μέρα τους αξέχαστη!

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ευχόμαστε σε όλους, στα παιδιά μας και στο ακούραστο προσωπικό μας, μια δημιουργική σχολική χρονιά γεμάτη δύναμη, ευρηματικότητα και επιτυχίες!

→ → → για περισσότερα...

Στείλαμε βοήθεια στους μαθητές πληγεισών περιοχών της Βόρειας Εύβοιας

Όταν ο άνθρωπος βοηθά τον συνάνθρωπο, όταν η αλληλεγγύη εκδηλώνεται εμπράκτως, όταν η αγάπη περισσεύει... τότε το δάκρυ μπορεί να συναντήσει πιο εύκολα το χαμόγελο και η θλίψη να γίνει λιγότερο οδυνηρή... Λίγες μέρες πριν αρχίσει το σχολείο, ο νους μας ήταν και παραμένει ακόμη στραμμένος στους πυρόπληκτους της Ελλάδας. Γι' αυτό στο αειφόρο Σχολείο μας συγκεντρώσαμε **βοήθεια για τους μαθητές πληγεισών περιοχών της Βόρειας Εύβοιας**.

Με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο συγκεντρώσαμε όλοι μαζί, γονείς, παιδιά και εργαζόμενοι, απόφοιτοι και φίλοι του σχολείου μας, από τον κουμπαρά που τοποθετήσαμε στην κεντρική μας πύλη και από δωροκάρτες που μας έστειλαν οι γονείς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενισχύσαμε τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των δήμων Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. Έτσι, από τις πρώτες σχολικές μέρες οι μαθητές των δύο πληγεισών περιοχών εφοδιάστηκαν με γραφική ύλη από το Plaisio. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην εκπλήρωση του φιλανθρωπικού μας σκοπού.

→ → → για περισσότερα...





Σας αρέσει η μουσική; - Α΄ τάξη

Η νέα εβδομάδα άρχισε τη **Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου** μετά μουσικής στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας για τους μαθητές μας της **Α΄ τάξης. Βιολοντσέλο, πιάνο, ντραμς, βιολί, κιθάρα κλασική και ηλεκτρική, μεταλλόφωνο** είναι τα όργανα που είδαν από κοντά και άκουσαν τα παιδιά μας. Οι καθηγητές του Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο, γνωριστήκαν μαζί τους, έπαιξαν γι' αυτά και τους μίλησαν για τα μουσικά όργανα.

→ → → για περισσότερα...

Ένα, δύο, τρία... και!

Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Τα μαθήματα του **Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης** άρχισαν την **Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου** με **θεωρία αλλά και μουσική εφαρμογή**. Οι καθηγητές μας με θετική διάθεση και όρεξη να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στα παιδιά μας ξεκίνησαν τη διδασκαλία όλων των μουσικών οργάνων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ωδείου. Στα μαθήματα, που γίνονται στους χώρους του σχολείου μας, τηρούνται όλα τα μέτρα κατά της Covid-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

→ → → για περισσότερα...



Ποιος Μέσι; - Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Η **Ακαδημία Ποδοσφαίρου** του Σχολείου μας φόρεσε παπούτσια και είναι έτοιμη για τους αγωνιστικούς χώρους. **Οι προπονήσεις μας άρχισαν δυναμικά τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου** και θα γίνονται καθημερινά από τις 14:00 έως τις 16:00. Σκοπός μας είναι η σωματική και ψυχική άσκηση των παιδιών μας καθώς και η ετοιμότητά τους για την έναρξη των πρωταθλημάτων που ξεκινούν τον Οκτώβριο. Στις εγκαταστάσεις μας τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την Covid-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

→ → → για περισσότερα...

Αγγλικά: είπαμε τις πρώτες μας λεξούλες Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Τα παιδιά μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** παρακολούθησαν την **Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου** ένα από τα πρώτα τους μαθήματα στα Αγγλικά. Μέσω του χορού και διάφορων παιχνιδιών και αντικειμένων είπαν τις πρώτες τους λεξούλες και φυσικά το διασκέδασαν! Με τη χρήση μιας κορνίζας έπαιξαν το παιχνίδι του παραθύρου, από το οποίο το κάθε προ-προνηπιάκι κοιτάζει τους συμμαθητές του και **συστήνεται στην αγγλική γλώσσα**. Έτσι, τα παιδιά μας χαμογέλασαν και κοινωνικοποιήθηκαν. Άλλωστε αυτό δεν είναι η γλωσσομάθεια; Ένα παράθυρο στον κόσμο;

→ → → για περισσότερα...





Αγγλικά: Δίνοντας χρώμα στις τάξεις μας

Προνήπια και Νήπια

Τα **προνηπιάκια** μας και τα **νηπιάκια** μας την **Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου** μαζί με τη δασκάλα των Αγγλικών λικνίστηκαν στους ήχους παιδικών τραγουδιών. Αφού χόρεψαν, κάθισαν στις θέσεις τους και γνωρίστηκαν στα αγγλικά. Επίσης, έμαθαν τις **βασικές λεξούλες για το σχολείο και την οικογένεια**. Και επειδή ο καιρός ήταν συννεφιασμένος, είπαν να δώσουν λίγο χρώμα στις τάξεις τους. Έτσι, με τη βοήθεια καρτών συζήτησαν για τη χρωματική παλέτα και με την παρότρυνση της δασκάλας τους μπήκαν στη διαδικασία να εντοπίσουν μέσα στην αίθουσά τους την απόχρωση της επιλογής τους.

→ → → για περισσότερα...



Πανελλήνια και Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού: Αξία έχει η άμιλλα



«Ο αθλητισμός δεν είναι σπρώξιμο, είναι αγάπη για το σώμα μας», είπε η δασκάλα και διόρθωσε τη γραμμή των μαθητών μας στο προαύλιο. Την **Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου** στο πλαίσιο της **8ης Πανελληνίας και Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού**, οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού μας βγήκαν στους καταπράσινους εξωτερικούς μας χώρους χωρισμένοι ανά τμήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να τηρηθούν όλα τα μέτρα του ΕΟΔΥ. Με τη συνοδεία των δασκάλων τους και την ενεργή παρουσία των γυμναστών μας, που συνέβαλαν καθοριστικά στη διοργάνωση, πήραν **μέρος σε αθλοπαιδιές, συναγωνίστηκαν και γνώρισαν στην πράξη το αθλητικό ιδεώδες**.

→ → → για περισσότερα...

Μια αρχή πριν την... αρχή! Εβδομάδα Προσαρμογής

Καθιερωμένη είναι στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης η **Εβδομάδα Προσαρμογής** που προηγείται της επίσημης έναρξης της σχολικής χρονιάς και στη διάρκεια της τα παιδιά μας εντάσσονται ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος ήταν πολλές οι δραστηριότητές μας:

→ → → για περισσότερα...



Μπαίνοντας στον κόσμο της γνώσης - Α' τάξη



«Κλείστε τα μάτια και ονειρευτείτε τι θα θέλατε να σας συμβεί την πρώτη μέρα στο σχολείο», είπε η δασκάλα στα **πρωτάκια** μας και το ταξίδι άρχισε την **Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου**. Οι μαθητές μας απόλαυσαν δράσεις στον κήπο του σχολείου μας αλλά και στις τάξεις τους μπαίνοντας παράλληλα στον κόσμο της γνώσης. **Ζωγραφική, αγγλικά, μουσική και παιχνίδια εμπιστοσύνης** είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν με ενθουσιασμό, περιμένοντας με λαχτάρα το άνοιγμα του Σχολείου μας και προετοιμαζόμενοι γι' αυτό!

→ → → για περισσότερα...

Συστηνόμαστε... με ρυθμό και παιχνίδια γνωριμίας



Α΄ τάξη και Νηπιαγωγείο

«ΝΙ-ΚΟ-ΛΑΣ», «ΔΑ-ΝΑ-Η», είπαν ρυθμικά τα παιδιά μας! Η **Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου** ξεκίνησε για τους μαθητές της **Α΄ τάξης** με **παιχνίδια γνωριμίας και ετοιμότητας**, αφού με τη δασκάλα της μουσικής βγήκαν στην αυλή του Σχολείου μας και άρχισαν να συστήνονται με τραγούδι και χορό. Όμως και τα παιδιά του **νηπιαγωγείου** βγήκαν στην αυλή και καλωσόρισαν το φθινόπωρο μαζεύοντας φύλλα από την παιδική χαρά και πετώντας τα ψηλά. Τα **παιχνίδια γνωριμίας και ετοιμότητας** δεν έλειψαν ούτε σήμερα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

→ → → για περισσότερα...

Μια πράσινη «Καλημέρα!»

Νηπιαγωγείο

Στο πλαίσιο της ομότιπλης δράσης του Νηπιαγωγείου μας, την **Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου**, ένα από τα παιδιά μας εξήγησε στους συμμαθητές του για την **υπερθέρμανση του πλανήτη** και όλα μαζί συζήτησαν με τη νηπιαγωγό τους τους λόγους εμφάνισης αλλά και τους τρόπους εξάλειψης του φαινομένου. «Να σταματήσουμε να ψωνίζουμε πράγματα που δε χρειαζόμαστε και τελικά πετάμε», πρότεινε μια άλλη μαθήτριά της τάξης.

→ → → για περισσότερα...



Ώρα να ξεπιαστούμε! - Α΄ τάξη

Με παιχνίδια και ασκήσεις ξεκίνησε η **Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου** για τους μαθητές της **Α΄ τάξης**. Οι μικροί μας αθλητές βγήκαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου και άρχισαν τις «**προπονήσεις**». Άλματα, διατάσεις και το παιχνίδι «**Νύχτα Μέρα**» ήταν μερικές μόνο από τις αθλοπαιδιές που τόνωσαν τα πρωτάκια μας.

→ → → για περισσότερα...

Το μπαλόνι της χαράς!

Νηπιαγωγείο

«Θα βάλουμε δυο μάτια και εδώ, δίπλα στα χείλη, θα φτιάξουμε μια καρδιά, για να δίνει **αγάπη και χαρά** σε όποιο παιδάκι είναι στενοχωρημένο», είπε η νηπιαγωγός της τάξης και σχεδίασε μαζί με τα παιδιά μας την **Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου** το μπαλόνι της χαράς. Αφού ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία όλων, μία μαθήτριά το έδωσε με αγάπη σ' ένα παιδάκι που ήταν λυπημένο. Ύστερα, τα νηπιάκια μας έβγαλαν τις νερομπογιές και τους μαρκαδόρους τους και ζωγράρισαν. Μα, τι άλλο φυσικά; Χαμογελαστά πρόσωπα...

→ → → για περισσότερα...





Κάντε...Φου!

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Με παιχνίδια, χειροτεχνίες και ζωγραφική ολοκληρώθηκε την **Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου** η Εβδομάδα Προσαρμογής στον **Παιδικό Σταθμό «Πρότυπα 2-4»**. Οι λιλιπούττειοι μαθητές μας μαζί με τις παιδαγωγούς τους συνέχισαν να γνωρίζουν τους χώρους μας μέσα από δραστηριότητες, όπως το μάζεμα των φύλλων στην αυλή. Σκοπός του συγκεκριμένου παιχνιδιού, που διεξάγεται σε φάσεις, είναι τα μικρά μας να **εξοικειωθούν με τον κύκλο της ζωής των φυτών**.

→ → → για περισσότερα...

Κατάσκοποι εν δράσει! - Α' τάξη

«Είμαστε μικροί κατάσκοποι και ψάχνουμε να βρούμε το επόμενο στοιχείο στην έρευνά μας», είπε η δασκάλα της τάξης στα **πρωτάκια** μας την **Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου** και εκείνα με προσεκτικό βηματισμό, για να περάσουν απαρατήρητα, προχώρησαν προς την αυλή. Μέσα από **«το κυνήγι του χαμένου θησαυρού»** οι μαθητές μας γνωρίστηκαν ευχάριστα μεταξύ τους, με τους δασκάλους αλλά και με το περιβάλλον του σχολείου μας.

→ → → για περισσότερα...



Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης Γ' τάξη και Νήπια

«Και τι κερδίζουμε όταν έχουμε ειρήνη;». «Αγάπη, φίλους, σχολείο, φαγητό και νερό, υγεία, βόλτα» ήταν μερικές μόνο από τις απαντήσεις των μαθητών της **Γ' τάξης** του Δημοτικού μας στην ερώτηση της δασκάλας τους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης την **Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου** τα τριτάκια μας πραγματοποίησαν δράσεις που πλαισίωσαν την έννοια της ειρήνης με ποικίλους τρόπους.

→ → → για περισσότερα...

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης - Νήπια

Σε εκπαιδευτική δραστηριότητα για την ειρήνη κινήθηκαν τα **νηπιάκια** μας, τα οποία συζήτησαν, ζωγράρισαν και άκουσαν για την έννοια αυτή. Και όπως έγραφε και μία από τις διαφάνειες των παρουσιάσεων: «Ειρήνη για σένα, για 'μένα, για όλον τον κόσμο».

→ → → για περισσότερα...



Όλοι μαζί δημιουργούμε! - Νήπια

«Ο σκοπός της τέχνης είναι να δώσει σχήμα στη ζωή», είπε ο Σαίξπηρ. Τα **νηπιάκια** μας την **Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου** ήρθαν σε επαφή μαζί της, εκφράστηκαν και αποτύπωσαν τη ζωή και στιγμές της καθημερινότητάς της όπως τις αισθάνονται. Οι νηπιαγωγοί μας συνέλεξαν τα έργα των παιδιών μας και δημιούργησαν, η καθεμιά στο τμήμα της, τον **«Καμβά της Τάξης»**.

→ → → για περισσότερα...

Τα πρώτα βήματα προς την κοινωνικοποίηση – Προνήπια

«Πώς σε λένε;». Είναι η φράση με την οποία συνήθως ξεκινάει μια γνωριμία. Κάποιες από αυτές τις γνωριμίες καταλήγουν σε φιλία, έννοια ουσιαστική και πολύτιμη για όλους μας. Τα **προνηπιάκια** μας την **Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου** έκαναν τα πρώτα τους βήματα προς την κοινωνικοποίηση αλλά και τη θεμελίωση σχέσεων, που μπορεί να διαρκέσουν μια ζωή. Το «**Στεφάνι της φιλίας**» δημιουργήθηκε σε κάθε τάξη απ' όλα μας τα παιδιά με το αποτύπωμα, την αγάπη, το χαμόγελο και την καλή τους διάθεση! Στο σχολείο μας καλλιεργούμε μεταξύ άλλων τις αξίες της εμπιστοσύνης και της συνέπειας που απαιτεί η ανθρώπινη έκφραση.

→ → → για περισσότερα...



«Μίλα μου, αλλά και άκουσέ με» – Νήπια και Προνήπια



Υπάρχουν και λέξεις που πληγώνουν, που στενοχωρούν τον συνομιλητή, τον συμμαθητή, τον φίλο μας. Αυτές τις ξεχωρίζουμε από εκείνες που δίνουν χαρά και χαμόγελο και μαθαίνουμε την αξία τους μέσα από τη θετική ανταπόκριση των άλλων. Την **Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου** τα **νήπια** και τα **προνηπιάκια** μας, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «**Στη χώρα της Φιλίας**», συζήτησαν, διδάχτηκαν, ζωγράφισαν, παρακολούθησαν κουκλοθέατρο, τραγούδησαν και άκουσαν παραμύθια για την έννοια της φιλίας, του σεβασμού απέναντι στον συνάνθρωπο, της αξίας της ενεργητικής ακρόασης αλλά και της ενθάρρυνσης και της συμπαράστασης.

→ → → για περισσότερα...

Βρες την τσάντα σου! Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

«Τρέξε, τρέξε γύρω απ' όλους και μετά μπες στον κύκλο και βρες την τσάντα σου», προτρέπει η παιδαγωγός το προ-προνηπιάκι μας. Αφού το παιδί τρέξει, με την ενθάρρυνση και το χειροκρότημα των συμμαθητών του μπαίνει στον κύκλο, αναγνωρίζει το σακίδιό του και κάθεται στη θέση του.

→ → → για περισσότερα...



Εσείς τι τρώτε; – Α' τάξη

Η διατροφή και η υγεία απασχόλησαν τους μαθητές της **Α' τάξης** στο μάθημα της Γλώσσας αλλά και των Αγγλικών την **Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου**. Τα παιδιά μας μέσω της γραφής, της ζωγραφικής, των τραγουδιών, των παιχνιδιών αλλά και των παρουσιάσεων στους διαδραστικούς πίνακες μαθαίνουν για τις τροφές και για την **αξία της υγιεινής διατροφής**. Με τραγούδια και ορθογραφία στα ελληνικά, flashcards και παιχνίδια στα αγγλικά τελικά καταλήξαμε: «Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα!».

→ → → για περισσότερα...