



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο
Τα σημαντικότερα Νέα | Σεπτέμβριος 2022

Πρότυπα

Εκπαιδευτήρια

Θεσσαλονίκης

Δημοτικό - Νηπιαγωγείο
Παιδικός Σταθμός




Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου



→ → → **Είσαι Απόφοιτος;**



Φρέσκα Νέα!!!

Μπείτε στο **facebook**, κάνετε  στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!
Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο **YouTube** και τις δραστηριότητές μας στο **protypa.gr**.
Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!
Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο **instagram** και στο **linkedin**.
Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας !!!



Νέα χρονιά, καλή αρχή!

Με τις **ευλογίες της εκκλησίας** άρχισε επίσημα η νέα σχολική χρονιά στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε τη **Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου**.

Από νωρίς το πρωί το Σχολείο μας ξαναζωντάνεψε με την παρουσία των παιδιών μας.

Γελαστά πρόσωπα, αγκαλιές και αποχαιρετισμοί με τους γονείς στην πύλη, λαχτάρα που ξαναρχίζουμε και συναντάμε και πάλι τους φίλους και τους δασκάλους μας, ένα μικρό άγχος και δισταγμός για κάποια από τα πιο μικρά μας, μερικά από τα οποία ήρθαν στο Σχολείο μας για πρώτη φορά, χαρά και συγκίνηση.



Η πρώτη μέρα στο Σχολείο μας τα είχε όλα! Ο **αγιασμός των τριών σχολικών βαθμίδων μας** πραγματοποιήθηκε και φέτος παρουσία όλου του διοικητικού και εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού μας.

Σας ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές και τα συναισθήματα που μας χαρίσατε ήδη από την πρώτη μέρα.

Ευχόμαστε σε όλους υγεία, δύναμη και καλή πρόοδο!



Ιερό ράντισμα στο Δημοτικό μας

Τα παιδιά μας του **Δημοτικού** συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο του Σχολείου μας για να δεχτούν το ιερό ράντισμα. Ενθουσιασμός, φωνές, αστεία, πειράγματα και πολλά χαμόγελα σε συνδυασμό με **πειθαρχία** και **ευλάβεια** χαρακτήρισαν τους μαθητές μας.

Ευλογίες στο Νηπιαγωγείο μας

Τα **προνηπιάκια** και τα **νηπιάκια** μας ήταν αξιοθαύμαστα για τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπισαν το τελετουργικό του αγιασμού που πραγματοποιήθηκε στον **καταπράσινο κήπο** του Σχολείου μας.



Καινούριο ξεκίνημα για τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»

Την ίδια πειθαρχία επέδειξαν και τα μικρά μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** λαμβάνοντας τη θεία ευλογία και τις ευχές του ιερέα στις εγκαταστάσεις του.

→ → → για περισσότερα...

Το Σχολείο μας αναδείχτηκε ως Microsoft Showcase School 2022-2023

Με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης κατάφεραν να αναδειχθούν για τη φετινή σχολική χρονιά ως **Showcase School 2022-2023 από τη Microsoft**. Η καινοτομία, η συνεργασία, η δημιουργία και η κριτική σκέψη που μας διέπουν και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος πληροφορικής του Σχολείου μας είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν στην κατοχύρωση αυτής της επιβράβευσης. Η χρήση των **κατάλληλων εργαλείων τεχνολογίας** (Microsoft SharePoint, Microsoft Teams, OneDrive, Outlook, Whiteboard) στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει στους μαθητές μας πιο εξατομικευμένους τρόπους εκμάθησης.



Το πρόγραμμα Microsoft Showcase School περιλαμβάνει μια παγκόσμια κοινότητα πρωτοποριακών σχολείων και είναι ένα πρόγραμμα σχολικής μεταμόρφωσης. Τα σχολεία που εντάσσονται σ' αυτό έχουν την ευκαιρία συνεργασίας με τη Microsoft αλλά και με σχολεία απ' όλο τον κόσμο. Στόχος του προγράμματος είναι να συνδυάσει την ηγεσία, τη μάθηση, την τεχνολογία και τις υποδομές, παρέχοντας εκπαίδευση που εμπνέει και ενδυναμώνει τους μαθητές. Θερμά συγχαρητήρια στις καθηγήτριες πληροφορικής του Σχολείου μας, οι οποίες με επιμονή και διάθεση για συνεχή πρόοδο ακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις και δυνατότητες της τεχνολογίας και τις μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά μας!

→ → → για περισσότερα...

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης - Γ' τάξη



Τι είναι ειρήνη; Ποιο είναι το χρώμα ή τα χρώματά της; Πώς ζουν οι άνθρωποι όταν έχουμε ειρήνη και ποιες συνθήκες επικρατούν όταν δεν υπάρχει; Στη διάρκεια της **Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου**, όλοι οι μαθητές της **Γ' τάξης** τίμησαν την ειρήνη πραγματοποιώντας μία σειρά από δράσεις. Άκουσαν, ανέλυσαν και σιγοτραγούδησαν το τραγούδι «Ειρήνη» από την παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, ζωγράρισαν την αγαπημένη τους εικόνα για την ειρήνη, συζητήσαμε το παραμύθι «**Η πόλη που έδωσε τον πόλεμο**», μίλησαν για τα αρνητικά του πολέμου και έπαιξαν στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους ένα παιχνίδι επιλογής των χαρακτηριστικών της ειρήνης και του πολέμου.

→ → → για περισσότερα...

Γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών! - ΣΤ' τάξη

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, τα παιδιά μας της **ΣΤ' τάξης** είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν την **Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών (Day of European languages)**, η οποία τιμάται στις **26 Σεπτεμβρίου**. Ειδικότερα, με την καθηγήτρια των Αγγλικών συζήτησαν για τη μέρα αυτή και για τη σημασία της πολυγλωσσίας. Μίλησαν για χώρες, υπηκοότητες, ονόματα γλωσσών από άλλα μέρη. Έκαναν ομάδες και έμαθαν βασικούς χαιρετισμούς σε κάθε γλώσσα. Έλαβαν από ένα μπισκοτάκι της τύχης (fortune cookie) και μετέφρασαν την παροιμία που είχε μέσα. Είπαν, όσοι γνώριζαν, αντίστοιχες εκφράσεις/παροιμίες σε άλλες γλώσσες.

→ → → για περισσότερα...



Γνωρίσαμε το Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης! - Α' τάξη

Τα παιδιά μας της **Α' τάξης** παρακολούθησαν την παρουσίαση του νέου προγράμματος σπουδών του **Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης**, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και λειτουργεί στο Σχολείο μας. Οι μαθητές μας άκουσαν δείγματα ήχων από την πλειοψηφία των οργάνων που διδάσκονται στο Ωδείο μας και γνώρισαν τους καθηγητές μας.

→ → → για περισσότερα...

Παρουσίαση τμήματος Tae Kwon Do Α', Β', Γ' τάξη

Την **Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου** πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του τμήματος **Tae Kwon Do** για τα παιδιά μας της **Α', Β', Γ' τάξης** στο γήπεδο μπάσκετ του Σχολείου μας. Το Tae Kwon Do αποτελεί ένα άθλημα μυαλού και σώματος, που καλλιεργεί την πειθαρχία, τη στοχοπροσήλωση και, φυσικά, τη σωματική ισχύ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις κινησιολογίας, τεχνικές ποδιών και χεριών σε στόχους και θραύσεις ξύλων.

→ → → για περισσότερα...





Πρώτη επαφή με το τμήμα Θεατρικής Αγωγής - Δημοτικό



Την **Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου** τα παιδιά μας όλων των τάξεων του **Δημοτικού** έπαιξαν ένα θεατρικό παιχνίδι με τις θεατροπαιδαγωγούς και καθηγήτριες του **τμήματος Θεατρικής Αγωγής** του Σχολείου μας για να πάρουν μια πρώτη εικόνα από αυτό. Αυτοσχεδιασμοί, θεατρικές τεχνικές, γνωριμία και κατανόηση κειμένων αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, καλλιτεχνική έκφραση, μέθεξη και κάθαρση είναι μερικά από τα στοιχεία που πραγματεύεται το τμήμα.

→ → → για περισσότερα...

Ενημερωθήκαμε για την Ακαδημία Τένις! - Α' τάξη

Την **Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου** τα **πρωτάκια** μας ξεκίνησαν τη μέρα τους με γυμναστική, αφού η υπεύθυνη σπουδών της **Ακαδημίας Τένις** του Σχολείου μας μαζί με μία από τις διδάσκουσες της Ακαδημίας ενημέρωσαν τα παιδιά μας για το άθλημα. Βέβαια, δεν ήρθαν μόνες τους. Έφεραν και «παρέα». Η Ρακ, η ρακέτα που θέλει μόνο να κερδίζει και στενοχωριέται στην περίπτωση που χάνει, η Ρακετούλα, η ρακέτα που ζει για να παίζει και να χαίρεται το άθλημα και, φυσικά, ο ενωτικός τους κρίκος, ο νους και η ψυχή του τένις, ο μέγιστος Λάκης Μπαλάκης «έπαιξαν» με τα παιδιά μας.

→ → → για περισσότερα...



Επιμορφωτικά σεμινάρια παρακολούθησε όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας

«Γηράσκω άει διδασκόμενος», λέει ο **Σόλωνας** και πράγματι έτσι είναι, αφού αρκετοί από εμάς όσο κι αν μεγαλώνουμε συνεχίζουμε να διψάμε για γνώση και εξέλιξη. Πριν το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτυπήσει, όλο το ανθρώπινο δυναμικό των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησε το **επιμορφωτικό σεμινάριο** με θεματική «Αριστεία στην Επικοινωνία και στην Εξυπηρέτηση του Γονέα» από την εταιρία Lever Learning - Human Resources Development, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες.

→ → → για περισσότερα...

Αρχή Σεπτεμβρίου με νέο ξεκίνημα!

10μηνη φοίτηση

Τα παιδιά μας της **10μηνης** φοίτησης, όπως και όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας, επέστρεψαν στο Σχολείο μας την **Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου!** Μαθητές και εκπαιδευτικοί άρχισαν να μπαίνουν στους σχολικούς ρυθμούς, ενώ όλο το προσωπικό μας πραγματοποίησε τον καθιερωμένο πια, με πρωτοβουλία του Σχολείου μας, έλεγχο ανίχνευσης του **SARS-CoV-2**.

→ → → για περισσότερα...





Γίναμε ομάδα



10μηνη και 11μηνη φοίτηση Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»

Το θέμα του παραμυθιού «Με θέλεις στην ομάδα σου» χαρακτήρισε την πρώτη εβδομάδα της **10μηνης** και **11μηνης** φοίτησης του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»**. Τα μικρά μας ακολούθησαν μία σειρά δραστηριοτήτων: έπαιξαν με τα παιχνίδια μας, άκουσαν παραμυθάκια, έφτιαξαν ιστορίες με τη βοήθεια καρτών και με την καθοδήγηση της κυρίας τους, ασχολήθηκαν με σχήματα και τα παρατήρησαν, γνώρισαν τους χώρους του Σχολείου μέσα από κάρτες, έκαναν γυμναστούλα στη σάλα και παράλληλα κοινωνικοποιήθηκαν και πέρασαν δημιουργικό χρόνο.

→ → → για περισσότερα...

Ομαλή προσαρμογή - Νηπιαγωγείο

Στους σχολικούς ρυθμούς μπήκαν τα παιδιά μας του **Νηπιαγωγείου** μέσα από την εβδομάδα της ομαλής προσαρμογής **από τη Δευτέρα 5 έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου**. Μαζί με τις νηπιαγωγούς τους τριγύρισαν στους καταπράσινους χώρους μας και άρχισαν τα πρώτα τους παιχνίδια στην αυλή. Επίσης, **νηπιάκια και προνηπιάκια ενημερώθηκαν από τις εκπαιδευτικούς τους** για το πρόγραμμα που θα ακολουθούν τη νέα σχολική χρονιά. Εννοείται ότι οι πολύχρωμες κατασκευές και ζωγραφιές, ο χορός, το τραγούδι και το κέφι δεν έλειψαν από το σχολικό μας πρόγραμμα!

→ → → για περισσότερα...



Επιστροφή στα θρανία - ΣΤ' τάξη



Τα παιδιά μας της **ΣΤ' τάξης** ξεκίνησαν τη νέα χρονιά δυναμικά με όρεξη για μάθηση και συμμετοχή στη συζήτηση που αναπτύσσεται γύρω από το εκάστοτε μάθημα. **Φυσική, γεωγραφία, μαθηματικά και γλώσσα** ήταν μερικά από τα μαθήματα που διδάχτηκαν την **Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου**. Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγκειται και στις μεθόδους και στα μέσα που αυτή χρησιμοποιεί. Έτσι, τα παιδιά μας μαθαίνουν μαθηματικά μέσα από τη δημιουργία του δικού τους αυτοσχέδιου παραμυθιού. Διδάσκονται φυσική, παρακολουθώντας διαφάνειες στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους και συζητώντας με τον δάσκαλό τους.

→ → → για περισσότερα...

Όλα νέα! - Νηπιαγωγείο

Νέα δασκάλα, νέα τάξη, νέα παιχνίδια, πολλά νέα παιδιά, νέοι φίλοι, νέες συνήθειες, αλλά η ίδια χαρά και το ίδιο κέφι κάθε μέρα στο **Νηπιαγωγείο** μας. Την **Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου** η κυρία μάς είπε ότι θα μάθουμε τον εαυτό μας και μερικές από τις δυνατότητές του και παράλληλα θα διασκεδάσουμε. Ακόμη, μας έβαλε και μια αποστολή! Να ανακαλύψουμε την τάξη μας, στην οποία θα περάσουμε όλη τη φετινή χρονιά. **Κάναμε πολλά ωραία πράγματα**. Καθίσαμε κυκλικά σε παρεούλα και μάθαμε το τραγουδάκι «Καλημέρα». Είδαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και μας παρατηρήσαμε.

→ → → για περισσότερα...





Πρώτη γραφή - Α΄ τάξη!

Την **Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου** τα **πρωτάκια** μας ξεκίνησαν να γράφουν τα πρώτα τους γραμματάκια. Πώς πιάνουμε το μολύβι, πώς κάνουμε στρογγυλά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα; Πώς χρησιμοποιούμε τη γόμα; Τι είναι ο συλλαβισμός; Αρχίσαμε με τη βοήθεια της δασκάλας μας να γράφουμε το όνομά μας και να μαθαίνουμε την **αλφαβήτα** με διασκεδαστικούς τρόπους, όπως ζωγραφική, χρήση πλαστελίνης και, φυσικά, καταγραφή σε χαρτί.

→ → → για περισσότερα...



Μια εβδομάδα με πολύ παιχνίδι Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Την **Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου** τα μικρά μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** ολοκλήρωσαν με παιχνίδια στην αυλή την πρώτη σχολική τους εβδομάδα και το καταδιασκέδασαν! Ειδικότερα, στο πλαίσιο της θεματικής τους **«Μαθαίνω το Σχολείο μου»**, τριγύρισαν στο φυσικό περιβάλλον παρέα με τις παιδαγωγούς τους, παίζοντας και μαθαίνοντας τους καταπράσινους χώρους του Σταθμού.

→ → → για περισσότερα...



Ωρα για διατάσεις! - ΣΤ΄ τάξη

Την **Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου** τα παιδιά μας της **ΣΤ΄ τάξης** εκμεταλλεύτηκαν την πρωινή λιακάδα και έκαναν τη γυμναστική τους στο ένα από τα δύο γήπεδα του Σχολείου μας. Τρέξιμο, διατάσεις, παιχνίδια με μπάλες ήταν μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της **γυμναστικής**. Γυμνάζουμε το σώμα και το πνεύμα μας όλοι μαζί, ως μια ομάδα!

→ → → για περισσότερα...



Δίνοντας σχήμα στα όνειρά μας - Ε΄ τάξη



Την **Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου** η εικαστικός μας ζήτησε από τα παιδιά της **Ε΄ τάξης** να ζωγραφίσουν τα **όνειρα**, τις επιθυμίες και τις όμορφες εικόνες του καλοκαιριού, λέγοντας ότι είναι ωραίο να δίνουμε σε όλα αυτά σχήμα, χρώμα και μορφή, γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούμε να τα φέρνουμε κοντά μας. Έτσι, τα παιδιά μας κάθισαν άλλα σε θρανία και άλλα στο δάπεδο και άφησαν την ψυχή τους ελεύθερη να εκφραστεί, όπως ένιωθε.

→ → → για περισσότερα...

Γνωριζόμαστε και γινόμαστε... φίλοι! – Προνήπια



Η φιλία είναι μια συνθήκη που απαιτεί χρόνο, επιμονή και υπομονή, εμπιστοσύνη, νοιάξιμο, συζήτηση, σεβασμό, αποδοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αναγκαία για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων, διδάσκονται καθημερινά στα παιδιά μας από την προνηπιακή ηλικία. Έτσι, στη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας που ολοκληρώθηκε την **Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου** τα προνηπιάκια μας, στο πλαίσιο της θεματικής τους «**Με τους φίλους μου παρέα**», πραγματοποίησαν μία σειρά από δράσεις που είχαν ως στόχο να καλλιεργήσουν τη φιλία, την αγάπη και την αλληλεγγύη μεταξύ τους. Μίλησαν στην τάξη για τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους.

→ → → **για περισσότερα...**

Τα παιδιά μας μας συστήνουν τον κόσμο τους!

Νηπιαγωγείο

Στη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας που ολοκληρώθηκε την **Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου** είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε λίγο καλύτερα τα **νηπιάκια** μας μέσω της θεματικής «**Εγώ και ο κόσμος μου**», που πραγματεύεται την καθημερινότητά τους. Έτσι, μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων γνωριστήκαμε ακόμη περισσότερο. Ειδικότερα, μας μίλησαν για την οικογένειά τους, τον τύπο του σπιτιού τους, τα δωμάτιά του.



Περιέγραψαν τη γειτονιά τους και έφτιαξαν σε μοκέτα το μέρος κατοικίας των ονείρων τους. Κατασκεύασαν σπιτάκια κολάζ με κήπο στον οποίο φύτεψαν φακές και τον περιποιούνται καθημερινά. Έπαιξαν παιχνίδια συνεργασίας στην αυλή. Άκουσαν παραμύθια με θέμα την οικογένεια και το σπίτι. Έπαιξαν και παρακολούθησαν το κουκλοθέατρο «**Τα 3 γουρουνάκια**». Τέλος, έγραψαν σε μια καρτούλα που στολίζει την τάξη τους: «**Όριο στα όνειρά σου είναι μόνο ο ουρανός**».

→ → → **για περισσότερα...**

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων Σεπτεμβρίου

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων για τους μαθητές μας της **Α' Δημοτικού** πραγματοποιήθηκαν τη **Δευτέρα 26 και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου** στο Σχολείο μας.



Οι γονείς των μαθητών μας παραβρέθηκαν στο Σχολείο για να γνωριστούν με τη δασκάλα του τμήματός τους, καθώς και με όλους τους εκπαιδευτικούς της Α' τάξης. Παρακολούθησαν από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και την υπεύθυνη της Α' τάξης την παρουσίαση του προγράμματος σπουδών και στη συνέχεια απαντήθηκαν τυχόν απορίες τους. Ακολούθησε ομιλία της σχολικής ψυχολόγου για τα πρώτα βήματα του παιδιού στο Δημοτικό και έπειτα έγινε η γνωριμία με τους υπεύθυνους των τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης του Σχολείου μας και μια σύντομη παρουσίαση για το καθένα από αυτά.

→ → → **για περισσότερα...**